

Godsdienstvrijheid

In het RD van 29-12 schrijft dr. C. S. L. Janse dat godsdienstvrijheid een nogal relativistisch concept is. Het concept van godsdienstvrijheid vloeit echter voort uit de gelijkenis van het onkruid in de akker (Mattheüs 13:24-30). In deze gelijkenis beveelt de Heere Jezus het onkruid en het koren samen te laten opgroeien tot de oogst.

Kerk en Staat staan beiden in dienst van God, maar hebben onderscheiden verantwoordelijkheden. Valse godsdienst moet niet met het zwaard van de overheid (Rom. 13:4), maar met het zwaard van de Geest, het Woord van God (Ef. 6:17), worden bestreden.

De kerk moet dit Woord van God als de goede boodschap van genade en redding verkondigen aan een wereld verloren in schuld. De overheid moet de voorwaarden scheppen waardoor de kerk haar taak onbelemmerd kan uitvoeren. Daar is niets relativistisch aan.

Albert Welleweerd