

Speech Harry van Bommel in steun voor Kamp Ashraf

vrijdag, 21 augustus 2009

21/08/2009 - Dinsdag 18 augustus sprak SP Tweedekamerlid Harry van Bommel de Iraniërs die al 3 weken voor de Amerikaanse ambassade in Den Haag staan toe. De Iraniërs protesteren tegen de inval van de Iraakse troepen in Kamp Ashraf en houden de Verenigde Staten daarvoor verantwoordelijk.

Speech Harry van Bommel:

Ik hoef deze beelden niet te zien, om te weten hoe verschrikkelijk het is op dit moment in Kamp Ashraf. Ik weet dat deze mensen aan hun lot worden overgelaten en daarom is het goed dat u op deze plaats hier vandaag staat, en dat vele andere met u, in andere landen in Europa maar ook daarbuiten, proberen die solidariteit gestalte te geven.

Als lid van de Tweede Kamer, vind ik het altijd vervelend, dat dit soort dingen gebeuren op het moment dat de Tweede kamer, die op 100 meter afstand van hier ligt, met vakantie is. Want dat betekent dat het voor ons buitengewoon moeilijk is om van de Minister van Buitenlandse Zaken de aandacht te krijgen voor deze overduidelijke mensenrechtenschendingen.

En naar aanleiding van de berichten die maar blijven komen maar in Nederland niet meer de voorpagina van de kranten halen, zal ik toch de Minister van Buitenlandse Zaken proberen te bewegen om actie te ondernemen om te zorgen dat zij die verantwoordelijk zijn, hun verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen.

Als u het mij vraagt, vallen deze mensen in Kamp Ashraf, onder de term beschermde personen volgens de vierde conventie van Geneve. En is dus op de eerste plaats de overheid van Irak en op de tweede plaats de Amerikaanse militaire macht in Irak verantwoordelijk voor de bescherming. Dat zijn de afspraken uit het verleden en die moeten worden nageleefd.



Ik zal de minister van Buitenlandse Zaken aansporen om te zorgen dat de Amerikaanse overheid maar ook de Iraakse overheid wordt aangesproken op de internationale verplichtingen op het naleven van de conventie van de Geneve, maar ook op het naleven van afspraken zoals die in het verleden gemaakt zijn over de bescherming van de ballingen in

Kamp Ashraf.

De beelden die zojuist zijn getoond en de berichten die er komen over doden, over gewonden, over mishandeling en mensenrechtenschendingen, zijn in 1 woord, verschrikkelijk. En daarom vind ik dat ook Nederland zijn verantwoordelijkheid moet nemen, en zeker nu de PMOI (People's Mojahedin Organization of Iran) van de lijst van terroristische organisaties is verdwenen, er alles aangedaan moet worden om op te komen voor deze mensen en gezorgd moet worden voor adequate bescherming maar ook voor toegang van medische en humanitaire hulp tot het kamp Ashraf.

De gewelddadigheden tegen ongewapende mensen in Kamp Ashraf moet onmiddellijk stoppen. Bescherming voor de mensen in kamp Ashraf, dat is wat er op korte termijn nodig is. Solidariteit dus met die mensen en solidariteit met mensen die op komen voor hun rechten. U kunt op mij steunen, ik zal de minister daarop aan sporen, en ik hoop dat ook we ook de Amerikanen daarop kunnen aanspreken, en ik vind ook dat de Amerikanen in feiten een delegatie van u protest zouden moeten ontvangen, zodat er over die rechten van de mensen in kamp Ashraf gesproken kan worden

Ik wens toe dat u veel succes heeft op de korte termijn, en dat op korte termijn bescherming komt en dat de Amerikaanse ambassade u op korte termijn wilt ontvangen en naar u klachten wil luisteren, en vooral dat de internationale gemeenschap, Irak voorop, maar ook de Amerikanen, en ook de Nederlandse regering alles zal doen om te zorgen dat deze mensenrechtenschendingen op korte termijn worden gestopt. Dank u wel.

Bron: Jtwnetwork.nl