

Onthullingen over het Iraanse kernwapenprogramma

Hoe zou de Tweede Wereldoorlog afgelopen zijn als Hitler de beschikking had over een atoombom? Ik wil er liever niet aan denken. Gelukkig is er nu geen oorlog. Of toch wel? In de media verschenen de laatste tijd berichten over een schaduwoorlog in Irak tussen Iran en de VS. Maar Irak is niet het enige land dat Iran probeert in zijn greep te krijgen. Zo heeft Iran al jaren een speciale militaire eenheid die de Jeruzalem strijdmacht wordt genoemd. Iran steunt Hezbollah in Libanon en Hamas in Gaza en is daarmee een bedreiging niet alleen voor Israël, maar ook voor Libanon en de Palestijnen. Daarnaast steunt Iran ook nog eens de Taliban in hun strijd tegen Westerse troepen in Afghanistan. Gelukkig is dit voor ons Nederlanders allemaal ver weg. Hoewel? Iran heeft de beschikking over Noord-Koreaanse raketten die West-Europese landen kunnen treffen. En Iran is bezig een kernwapen te ontwikkelen.

In 2002 onthulde het Iraanse verzet (de NCRI) het bestaan van nucleaire faciliteiten in Natanz en Isfahan, waardoor de wereld werd ingelicht over het bestaan van een Iraans nucleair programma. Teheran heeft sindsdien geclaimd, en doet dat nu nog steeds, dat het nucleaire programma louter vreedzame doeleinden dient. In 2005 onthulde dezelfde groepering het bestaan van een geheime nucleaire faciliteit in Qom. Deze onthulling werd echter door het internationale atoomagentschap genegeerd. Pas in 2009 werd er actie ondernomen nadat Iran onder druk van de VS het bestaan van deze nucleaire installatie toegaf. De Amerikaanse inlichtingendiensten waren op een gegeven moment van mening dat Iran met zijn nucleaire programma gestopt was, maar de NCRI onthulde in 2008 dat Iran zijn nucleaire activiteiten alleen maar verplaatst had. De meest recente onthulling van de NCRI was afgelopen september. Toen werd het bestaan van een ondergrondse nucleaire installatie in de buurt van de Iraanse stad Qazvin onthuld.

Iran weigert openheid van zaken te geven over tal van onopgehelderde zaken rond haar nucleaire programma, zoals telkens weer bevestigd wordt door rapporten van het internationale atoomagentschap (IAEA). Er is veel tijd verloren gegaan met de discussie over de vraag of Iran nu wel of niet een kernwapen ontwikkelt. Sancties zijn niet voldoende om het Iraanse nucleaire gevaar te stoppen. Het is de hoogste tijd om steun te verlenen aan het Iraanse verzet, dat een democratisch Iran zonder kernwapens wil.

Albert Welleweerd