

Het lot van Irak

Excellentie, geachte Heer Timmermans,

In Irak is het nu "vijf voor twaalf".

Zoals u wellicht weet, zullen in april weer verkiezingen plaatsvinden in Irak. We moesten maar niet wensen dat al-Maliki nógeens 7 jaar mag blijven zitten, hè?!

U heeft hem zelf in september 2013 nog bekritiseerd tijdens uw bezoek aan Irak voor wat betreft de aanval op Camp Ashraf d.d. 1 sept. 2013. Wat daarna gebeurd is in Irak: dat hebben we allemaal kunnen vernemen via verschillende nieuws- en mediakanalen.

Tot mijn grote woede en spijt zijn de Amerikanen (lichtend voorbeeld voor de Nederlandse Overheid, in dit geval helaas) nu niet bepaald grote steunpilaren wat het Irak-beleid betreft. President Obama heeft premier al-Maliki hartelijk ontvangen in het Witte Huis op 1 november jongstleden. ... En hem toch nog de gewenste wapens gegeven om (zogenaamd) al-Qaida te bestrijden. *Nu is Irak een grote, bijna onontwarbare, vechtende kluwen geworden!*

De link die ik heb ingekopieerd, gaat over de - waarschijnlijk duistere! - toekomst van dit verscheurde land; met een op de achtergrond in zijn vuistje lachende heer Khamenei in Teheran...

<http://www.mojahedin.org/newsen/26931>

Wat gaat u doen, meneer Timmermans?! Er is haast bij...

Met vriendelijke groet,

Bep Welleweerd - van Eck

donderdag 20 februari 2014