

# Oproep tot verzet tegen de Iraanse moordmachine



Bij het zien van deze gemoedelijke foto met onder meer Raymond Knops, de nieuwe staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, moest ik denken aan de Nederlands-Iraanse Zahra Bahrami, die begin 2011 door de Iraanse terroristische dictatuur werd opgehangen. Bij Zahra Bahrami was eind 2009 de geest van verzet wakker geworden. Zij moest absoluut niets hebben van een dialoog met de Iraanse leiders:

*“Mr. Doctor! You are asking us not to use violence. You are not here and you don’t know what they did to us on Ashoura. You weren’t here when they ran over three youngsters with the security trucks right in front of my eyes, and you don’t know how I felt at that moment. At that moment I was talking to this radio station and I screamed: they ran them over! They just killed three young people! Their bodies went cold in front of our eyes! Sir, doctor! ... You are not here to see how they hit people! You never saw how they sliced a kid’s fingers with a slice and the fingers ended up in the gutters! And blood gushed out in front of my eyes! And you expect me to stand and watch? Do you expect me to run away? ...*

*This is not Holland or Germany here! This is not Los Angeles either. No this is Tehran! The city of blood! Today a bus load of security agents poured into the university and attacked the students and broke their heads. They beat them up badly. They hit them over the head with bricks and rocks. ... They dragged their bodies out of the university. ... Never again will we sit quietly and watch them beat us. ... We are not going to sit idle to watch them bury people like Sohrab and Neda while we sit around eating our dinner and prevent our kids from going outside! No! We will be on the frontlines from now. ... I was one of the ones on the day of Ashoura standing in frontlines yelling at people to attack! Do not run away!” (<http://www.youtube.com/watch?v=8eBPmUPA6J4>).*

Bij de term *city of blood*, bloedstad, moet ik steeds weer aan de profetie van Nahum denken. De Oudtestamentische profeet Nahum kondigde de ondergang van het Assyrische wereldrijk met Ninevé als hoofdstad aan. In die profetie wordt Ninevé de bloedstad, *city of blood*, genoemd. De Assyriërs hadden niet alleen Israël geterroriseerd, maar ook op ongekend wrede wijze huisgehouden in het Midden-Oosten. Zo werden sommige gevangenen levend gevild. Het

huidige Iraanse regime lijkt in veel opzichten op de Assyrische machthebbers van destijds en allesbehalve op de nobele Perzische koning Cyrus, die de Israëlieten toestemming gaf naar huis terug te keren.

Na de executie van Zahra Bahrami zei Joël Voordewind in een interview met het Reformatorisch Dagblad: "Het regime in Iran ... lijkt wel een moordmachine waar een satanische macht achter zit."

(<https://www.rd.nl/archief/2.727/2.729/cu-kamerlid-jo%C3%ABl-voordewind-snel-zijn-is-een-must-1.595067>). Sinds die tijd is de terreur van de Iraanse dictatuur eerder toegenomen dan afgenomen. Moeten we echt samenwerking met een dergelijk moorddadig regime zoeken? De Bijbel wijst een heel andere weg:

*Red hen die ten dode gegrepen zijn,  
wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.*

*Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet –  
zal Hij die de harten doorzoekt, het niet merken,  
en Hij die op uw ziel let, het niet weten,  
en de mens naar zijn doen vergelden?*

(Spreuken 24:11-12)

Albert Welleweerd, 28 oktober 2017