

Antimonarchie revolutie van Iran (1979)

VRIJDAG, 13 FEBRUARI 2009

13/02/2009 - Het Iraanse volk was tegen het illegitieme bewind van de Sjah, de dictator van Iran. Want hij was door een coup van de CIA en geestelijken tegen de democratisch gekozen premier Mohammad Mosaddeq in 1953 aan de macht teruggekeerd.

De revolutie had een democratisch karakter en het volk wilde na jarenlange verzet, vrijheid hebben. In tegenstelling tot ongegronde beweringen, had de revolutie van 1979 geen antiwesters karakter.

Ayatollah Ruhollah Khomeini, een tot 6 maanden vóór de revolutie onbekend figuur, kwam door radio Britse radio BBC in beeld en heeft binnen 6 maanden door een netwerk van mullahs in moskeeën het leiderschap van de revolutie genomen en met beloftes als: "vrijheid en democratie", "vrijheid van alle politieke partijen, zelfs marxisten", "vrijheid van meningsuiting" het volk achter zich getrokken.

Daarvoor werkten het Koningshuis en de geestelijken samen tegen progressieve groepen en vormden zogenaamd een "groene gordel" tegen het communisme. Veel geestelijken waren leden van de geheime politie van de Sjah genaamd Savak. Na de machtswisseling gingen twee afdelingen van de Savak over naar de nieuwe machthebbers.

Twee weken nadat Khomeini geïnstalleerd was, liet hij langzamerhand zijn ware gezicht zien met de opdracht dat vrouwen verplicht een hoofddoek moesten dragen en anders geslagen werden. Later zei hij dat niet alles geschreven mocht worden, omdat anders de "Islam" in gevaar komt en begon door de georganiseerde repressie groepen "knokploegen van de Hezbollah" vreedzame bijeenkomsten van progressieve en liberale groepen aan te vallen.

Van juni 1979 tot juni 1981 hebben de knokploegen van Khomeini 55 leden en aanhangers van de People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI) vermoord, honderden verwond en meer dan 1000 gevangengenomen. De PMOI heeft op 30 juni 1981 een vreedzame demonstratie van 500.000 mensen uit de hoofdstad Teheran dat toen 4 miljoen inwoners had, georganiseerd, waarin zij voor vrijheid van meninguiting, van politieke partijen en het nakomen van beloftes van Khomeini van vóór de revolutie pleitten.

Khomeini die tot die dag beweerde dat het volk tegen andere groepen waaronder de PMOI was, gaf de opdracht om de vreedzame demonstratie neer te schieten, precies wat de dictator Sjah ook deed. Bij de gerichte beschietingen vielen tientallen doden en honderden gewonden en werden velen gearresteerd. Daarna begon de vervolging en executies van duizenden tegenstanders van het Islamitische fundamentalisme en een golf van massale vlucht naar het buitenland.

Khomeini wilde zijn Islam naar het Midden-Oosten exporteren door de Sjiieten van Irak tegen Saddam Hussein op te hitsen. De aanhangers van Khomeini verspreidden in Basra, Karbala en Najaf, de Sjiietische steden van Irak pamfletten en vroegen de Sjiieten tegen Saddam in opstand te komen.

Saddam voelde zich bedreigd en viel Iran binnen. 2 jaar later in 1982 heeft Saddam Hussein Iran gevraagd gehoor te geven aan het staakt-het-vuren. Maar Khomeini wilde niet stoppen met de oorlog en zei dat oorlog "een gave van God" was. Hij wilde Saddam ten val brengen om er een tweede Islamitische Republiek te stichten. 6 jaar later en in 1988 was Khomeini door toedoen van de Iraanse oppositiebeweging, de PMOI gedwongen de staakt-het-vuren te accepteren. Direct daarna begon Khomeini 30.000 aanhangers van de PMOI af te slachten (in de zomer van 1988).

De repressie is direct na de overwinning van de revolutie begonnen en is tot op de dag van vandaag het machtsmiddel van de mullahs. De vervolging en moordpartijen van tegenstanders vinden ook in het buitenland plaats. De repressie is een kant van de munt van de Iraanse religieuze fascisten en de andere kant is de corruptie. Ze hebben miljarden dollars olie-inkomsten in eigen zak gestopt en terrorisme, spionage en inlichtingendiensten in en buiten Iran gefinancierd.

Bron: Jtwnetwork.nl



De leider van de PMOI, Massoud Rajavi, samen met groot ayatollah Mahmoud Talegani, een populaire geestelijke, die veel aanhang genoot bij de progressieve moslims, liberalen, marxisten, en etnische en religieuze minderheden van Iran. Men zegt dat hij door mannen van Khomeini in 9 september 1979 is vermoord. Hij was aanhanger van de PMOI.