

Saeed Masouri, politieke gevangene in de Ghohardasht gevangenis in Teheran



Het nieuws over de brute aanval op Kamp Ashraf heeft mij zeer zwaar geraakt. Het is verschrikkelijk pijnlijk om zulk nieuws te ontvangen, maar het is nog een pijnlijker om dit nieuws te horen in gevangenschap. Maar de recente geschiedenis van Ashraf en de gebeurtenissen van de afgelopen tijd waren al signalen dat zoiets verschrikkelijks op de loer lag.

Ik zal deze mannen en vrouwen nooit en te nimmer vergeten en jullie altijd blijven herinneren. Het beeld dat enkele van jullie zwaar bloedend en gewond op een ziekenhuisbed liggen en terwijl jullie eigenlijk artsen

nodig hadden om jullie wonden te helen, zwaar bewapende mannen van het regime van al-Maliki jullie genadeloos hebben geëxecuteerd, zal ik nooit kunnen vergeten.

Wat kan ik als een individuele politiek gevangene doen aan deze situatie? Ik kan alleen afwachten tot het moment dat dezelfde krachten en mensen die achter de aanvallen van Ashraf zaten, hier in deze gevangenis hetzelfde bloedbad zullen aanrichten als in Ashraf. Waarom zal het Iraanse regime dat niet doen? Er is immers toch niets of niemand die haar zal tegenhouden of ter verantwoording roepen? En een andere optie dan het uitmoorden van andersdenkenden kent het Iraanse regime niet.

Maar ik ben ervan overtuigd dat al dit bloedvergieten niet voor niets zal zijn. Het zal uiteindelijk zorgen voor positieve verandering van onze geschiedenis. Voor nu wil ik nog tegen mijn broeders en zusters in Ashraf en Liberty zeggen dat ons lot voor altijd met elkaar verbonden zal zijn en ik kijk uit naar de dag dat wij elkaar zullen weerzien.

Saeed Masouri, Ghohardasht gevangenis.

5 september 2013