

Boodschap van Mevr. Maryam Rajavi, gekozen presidente van het Iraanse Verzet



Meneer de voorzitter, professor De Haan, voorzitter van de Nederlandse Vrienden van een Vrij Iran, de heer Van Bommel, de heer Pieter Omtzigt, de heer Beumer en edelachtbare Nederlandse parlementsleden en personen, Congreslid Patrick Kennedy, kolonel Martin en de heer Juan Garces, beste Syrische vrienden en broeders, dames en heren.

Sta me toe mijn waardering uit te spreken voor de eminente leden van het panel voor uw aandacht voor de problemen van Iran en uw steun aan het Iraanse verzet dat strijdt voor vrijheid en democratie. In de voorbije dertig jaar is moeilijk een periode aan te wijzen waarin Iran er zo beroerd voorstond als nu. De economie dreigt in te storten door een inflatie van 50 procent, 30 procent werkeloosheid en een daling van 75 procent van de waarde van de Iraanse munt. Binnen regeringskringen woedt een interne machtsstrijd, sociale onvrede wordt de kop ingedrukt, en de val van het Syrische regime, de belangrijkste strategische bondgenoot van het Iraanse regime, lijkt aanstaande.

Dit zijn allemaal aanwijzingen dat Iran toe is verandering. In deze situatie is de verwijdering van de grootste Iraanse oppositiegroep van de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties een ontwikkeling in de juiste richting om tot een echte oplossing te komen. Een Iraanse oplossing gebaseerd op het grote potentieel in de Iraanse samenleving voor verandering. De oplossing is de omverwerping van de religieuze dictatuur door het Iraanse volk en verzet.



Deze ontwikkeling heeft aan de ene kant de Iraanse samenleving in beweging gebracht en er met name toe geleid dat mensen zijn gaan inzien hoe zwak de mullah's zijn en hoe sterk het verzet, en aan de andere kant bij de mullah's vrees gewekt voor hun toekomst. De herroeping van het predicaat van terrorisme is niet alleen een aanwijzing voor de wettigheid van de verzetsbeweging; het is niet alleen een teken van de valsheid van de beschuldigingen tegen de verzetsbeweging, het is ook een blijk van de vermogens van deze beweging, het vermogen om een grote en dit punt kan stoppen, is het

Iraanse verzet dat streeft naar democratische gecompliceerde wettelijke en politieke strijd te voeren, het vermogen om weerwerk te bieden aan de immense misinformatiecampagne van de mullah's en hun bondgenoten die een verzoeningsbeleid voorstaan, het vermogen om een internationaal politiek front te vormen ter verdediging van vrijheid en democratie in Iran. Deze overwinning is uiteraard te danken aan de volharding en offers van de leden van het verzet met spaarzame steun van het Iraanse volk en solidariteit van eerbiedwaardige en respectabele personen zoals u. Deze beweging speelt een sleutelrol in de toekomstige ontwikkelingen in Iran. Ze vormt de sleutel voor de problemen van Iran en is het antwoord op het verlangen naar verandering in de Iraanse samenleving. Deze beweging is gebaseerd op pluralisme, scheiding van kerk en staat, gelijkheid tussen de seksen en een niet-nucleair Iran. Daarom verhullen degenen die profiteren van het huidige Iraanse regime niet hun angst voor de verwijdering van de PMOI van de lijst van terroristische organisaties. Ze bekritisieren de beweging op agressieve wijze. Na de verwijdering van de PMOI van de lijst van terroristische organisaties is de lastercampagne tegen het verzet enorm opgevoerd. Ze proberen de beweging zwart te maken met belachelijke aantijgingen, zoals dat het een sekte is die niet geworteld is in de Iraanse samenleving. In 2011 stond in het jaarverslag van de Nederlandse binnenlandse veiligheidsdienst opnieuw vermeld: 'De AIVD heeft in 2011 waargenomen dat het Iraanse ministerie van Inlichtingen en Veiligheid voortdurend actief lobbyt tegen de Iraanse verzetsbeweging, de PMOI in Nederland. De Iraanse inlichtingendienst levert mensen en financiële middelen voor de pogingen die erop gericht zijn de PMOI in de media en onder politici te demoniseren.' Wat is de waarheid? Het slaat nergens op dat het een sekte is die geen steun geniet onder het volk. De waarheid is dat er nu of in de toekomst geen oplossing tot stand zal komen zonder de sleutelrol van het Iraanse verzet. Voorstanders van verzoening bekritisieren het democratische alternatief voor het regime om het regime te helpen aan de macht te blijven. Internationale sancties zijn belangrijk, maar niet genoeg. De sleutelfactor voor verandering is het Iraanse verzet. Daarom zal het regime alleen ernstig geschaad worden door een beleid waarin sancties gecombineerd worden met steun voor het Iraanse verzet. De impasse in de strijd in Syrië is te wijten aan de bemoeienissen van het regime van de mullah's. En wat de mullah's op dit punt kan stoppen, is het Iraanse verzet dat streeft naar democratische verandering in Iran. De beweging die in staat is het immense potentieel in de Iraanse samenleving voor verandering te organiseren, is jarenlang door het Westen genegeerd. Nu de PMOI in de Verenigde Staten is afgevoerd van de lijst van terroristische organisaties, moeten ook alle andere obstakels worden weggenomen om het pad van Iraanse verzet te openen.

Beste vrienden, ik wil daarnaast deze gelegenheid aangrijpen om te onderstrepen dat het noodzakelijk is dat de Verenigde Staten en de Europese Unie actief ingrijpen ten aanzien van de situatie van de leden van de oppositie in Ashraf en Liberty. De huidige situatie waarin hun humanitaire hulp en mensenrechten onthouden worden, is het resultaat van de toegeevende houding van de westerse landen tegenover het religieuze fascisme dat in Iran de dienst uitmaakt en zijn marionettenregering in Irak. Door hun stilzwijgen en gebrek aan daadkracht hebben ze feitelijk toegestaan dat de mullah's hun onderdrukking en misdaden tegen leden van de oppositie hebben kunnen voortzetten. Daarom hebben de bewoners van Liberty op dit moment niet eens minimale rechten, ondanks het feit dat ze krachtens de Vierde Geneefse Conventie beschermde personen zijn en door de UNHCR erkend zijn als asielzoekers. Helaas hebben ook de Verenigde Naties niet voldaan aan hun integrale verplichtingen jegens de bewoners. Nog treuriger is dat de Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN in de praktijk eveneens aan de zijde van de Iraakse regering staat. Ik roep de Verenigde Staten en EU-leden zoals de Nederlandse regering op om de Iraakse regering te dwingen op te houden met het schenden van de wettelijke en mensenrechten van de bewoners van Liberty en Ashraf en de VN te verzoeken Camp Liberty aan te merken als een vluchtelingenkamp om de bewoners te kunnen herhuisvesten.

Ik dank u allen nogmaals.