

## Westen moet het Iraanse verzet steunen

door Albert en Bep Welleweerd, 6 december 2008

Op 4 december 2008 oordeelde het Europese Hof van Justitie voor de derde maal dat de belangrijkste Iraanse verzetsgroep (PMOI) door de EU ten onrechte op de lijst van terroristische organisaties was gezet. Het Hof vernietigde daarmee het op 15 juli 2008 genomen besluit van de Raad van Ministers om de tegoeden van de PMOI te bevriezen.

De PMOI (= People's Mujahedin Organisation of Iran) bestaat uit moslims die zich inzetten voor vrijheid, tolerantie en democratische waarden. Dat klinkt in Westerse oren wel goed, maar het komt niet overeen met de ideeën van de moellahs (geestelijke leiders) in Iran. Volgens Khomeini waren de leden van de PMOI "ongelovigen en erger dan godslasteraars... Zij hebben geen recht om te leven." Daarom liet Khomeini in 1988 30.000 politieke gevangenen, hoofdzakelijk aanhangers van de PMOI, executeren. Nog steeds ziet het Iraanse regime de PMOI als zijn grootste vijand.

Om het Iraanse regime een plezier te doen, werd de PMOI eerst door de Verenigde Staten en later door Groot-Brittannië en de Europese Unie op de lijst van terroristische organisaties gezet. Op 23 juni 2008 werd de PMOI echter door Groot-Brittannië van de lijst van terroristische organisaties verwijderd. Deze verwijdering bracht een Irakese expert tot de volgende uitspraak: "Het Iraanse volk wordt momenteel zwaar door de religieuze dictatuur onderdrukt. Als de PMOI, die voor het Iraanse regime een lastige vijand is, in deze situatie van Europese terreurlijsten wordt verwijderd, zoals dat ook met de Britse lijst gebeurde, dan kan zij als een serieuze bedreiging voor het Iraanse regime worden beschouwd."

Het Westen moet ermee stoppen om de PMOI of Mujahedin-e-Khalq (MEK), zoals de organisatie ook wel wordt genoemd, als een terroristische organisatie te beschouwen. In plaats daarvan moet het Westen het Iraanse verzet steunen om in Iran vrijheid en democratie te brengen. In het artikel "Iran is onaantastbaar met atoombom" in het *Nederlands Dagblad* van 28 januari 2006 stelde Ali Safavi van de NCRI "dat het Westen moet investeren in een vreedzame revolutie in Iran". De NCRI (National Council of Resistance of Iran) is een koepelorganisatie waar de PMOI lid van is, maar waarvan ook joden en christenen deel uitmaken. De geschiedenis laat zien dat een vreedzame omwenteling mogelijk is. Denk maar aan de landen van het voormalige Oostblok. Ook ten aanzien van Iran is dit een begaanbare weg.

In 2007 meldde verslaggever Jean Lure vanuit Teheran: "De waarheid is dat de moellahs bang zijn dat de eisen van het volk zich door het land zullen verspreiden en onbeheersbaar zullen worden, zoals ze dat tegen het einde van het tijdperk van de sjah deden, en op die manier het regime ten val zullen brengen. De opkomst van het schrijven van leuzen op de muren in grote steden ten gunste van de Mujahedin-e-Khalq roept in het brein van de moellahs bittere herinneringen op. ... Er is een grote afstand tussen het volk en degenen die hen regeren. De vraag is: zal het regime in staat zijn om een opstand van het volk door verscherpte onderdrukking te voorkomen, zoals het dat in het verleden heeft gedaan? ... Terwijl de Amerikanen en de Europeanen over het succes van de besprekingen met Iran kibbelen en van een respectabel resultaat in het nucleaire dossier en Irak dromen, zijn de Iraanse regeerders erg bezorgd en gealarmeerd. Niet vanwege onuitvoerbare buitenlandse militaire aanvallen, maar vanwege de steun van het volk voor de Mujahedin-e-Khalq. De MEK heeft veel aantrekkingskracht op de jongeren die na de revolutie geboren en grootgebracht zijn. Het regime is doodsbenuwd voor toegenomen protesten als gevolg van internationale sancties." Steun aan het Iraanse verzet wordt wel eens de derde optie genoemd. Volgens ons is het de enige optie om het Iraanse volk te helpen, het Midden-Oosten te stabiliseren en een nucleaire dreiging af te wenden. Deze tijd heeft moedige leiders nodig die het goede weten te kiezen en het kwade weten te verwerpen:

*Betont gij u slap ten dage der benauwdheid,  
dan komt uw kracht in het nauw.  
Red hen die ten dode gegrepen zijn,  
wend u niet af van hen die ter slachting wankelen.  
Wanneer gij zegt: Zie, wij wisten dit niet –  
zal Hij die de harten doorzoekt, het niet merken,  
en Hij die op uw ziel let, het niet weten,  
en de mens naar zijn doen vergelden?*  
(Spreuken 24:10-12)



*Albert en Bep Welleweerd bezochten op 28 juni 2008 bij Parijs een bijeenkomst waarin 70.000 Iraniërs hun steun aan het Iraanse verzet betuigden.*