

Waarom het een slecht idee is Reza Pahlavi uit te nodigen

Geachte parlementariërs,

Ik heb begrepen dat er een voorstel is om Reza Pahlavi uit te nodigen voor een bijeenkomst in de Tweede Kamer. Het is goed dat de Tweede Kamer aandacht besteedt aan de ernstige situatie in Iran, maar het uitnodigen van Reza Pahlavi zal de bevolking van Iran niet helpen. Integendeel.

Reza Pahlavi is de erfgenaam van de Pahlavi dynastie, die voorafgaand aan de komst van Khomeini Iran met harde hand heeft geregeerd. De sjah maakte van Iran een eenpartijstaat. Tegenstanders werden opgesloten in de gevangenis, gemarteld en geëxecuteerd. De sjah richtte een beruchte geheime dienst op, de SAVAK, die later die Khomeini werd overgenomen. Reza Pahlavi heeft nooit afstand genomen van de misdaden van zijn vader en daarom is hij niet te vertrouwen.

Reza Pahlavi heeft contacten binnen de IRGC en de Basij. Hij ziet spijtoptanten binnen de IRGC en de Basij als een mogelijkheid om Iran te veranderen. Deze houding is niet alleen in strijd met het beleid van de Nederlandse regering om de IRGC op de lijst van terroristische organisaties te plaatsen, maar ook een klap in het gezicht van de Iraanse demonstranten, die door de IRGC en de Basij worden geterroriseerd.

Reza Pahlavi is geen leider van de Iraanse oppositie. De Iraanse Reza Parchizadeh constateerde onlangs: "Het leiderschap van de revolutie is horizontaal en gebaseerd op netwerken, en er is een ongeëvenaarde samenwerking en coördinatie tussen verschillende sectoren van de samenleving om de Islamitische Republiek uit te dagen en de stemmen van het vrijheidszoekende volk van Iran te versterken om de buitenwereld te bereiken."

In overeenstemming hiermee liet de Iraanse christin en activist Marziyeh Amirzadeh in een interview weten: "I always tell people it is very important for us to keep our unity and one of the reasons that the Islamic Republic regime, that evil regime, stayed in power for more than 40 years was through creating division among people, making people against each other, keep fighting against each other. Because there are many minorities in Iran, religious minorities and Kurds, Baluch, Arabs. And always their tactic was to create a division and when they create division they can rule people. But praise God as we see that finally people understood who is their true enemy, and now they are getting united with each other. That is why I am encouraged. No matter what is your religion, what is your faith, we need to stand up together".

Het is deze eenheid van de Iraanse bevolking die door Reza Pahlavi wordt bedreigd. De Koerdische journalist Siewan Mansouri waarschuwde: "Reza Pahlavi en zijn aanhangers proberen de revolutie te confisqueren. Zij denken dat zij de eigenaren zijn van deze beweging en beschouwen haar als hun eigendom, terwijl deze beweging binnen het land is begonnen. Mensen binnen Iran waren verenigd in de straten tegen het regime en scandeerden "vrouw, leven, vrijheid". Dit was de centrale slogan en het manifest van deze revolutie. Maar sommige oppositiegroepen begonnen te pleiten voor de Pahlavis, veranderden het pad van de beweging en maakten de samenleving multipolair. Mensen die in de eerste maanden tegen het regime protesteerden, zijn nu naar huis gegaan omdat ze beseffen dat hun leven verloren gaat ten voordele van enkele oppositiegroepen."

Dus als u echt om de Iraanse bevolking geeft, blijf dan zover mogelijk bij Reza Pahlavi vandaan.

Albert Welleweerd, 6 mei 2023