

# Speech ter gelegenheid van een door de The British Parliamentary Committee for Iran Freedom georganiseerde conferentie in het House of Commons te Londen op 11 december 2014

Dames en heren,

Het is een voorrecht en een groot genoegen hier vandaag te zijn, als gast van The Parliamentary Committee for Iran Freedom. Dit gevoel van bevoorrecht zijn, komt ook door het feit dat ik Groot-Brittannië beschouw als de Europese bakermat van de democratie. Mijn genoegen hier te zijn wordt versterkt door het feit dat samen met Nederland Groot-Brittannië mijn tweede thuisland is vanaf de dag dat ik mijn Ph.D. deed aan de Universiteit van Bristol. Meer nog: het onderwerp van vandaag, de mensenrechtensituatie in Iran, ligt mij zeer na aan het hart als privé persoon en ook als lid van de Senaat en van de Commissie voor Buitenlandse Zaken in Nederland.



Nu wij de Internationale Dag van de Mensenrechten vieren, is dit jaar de slogan "Human Rights 365", en het behelst het idee dat het elke dag Dag van de Mensenrechten is. Het viert de fundamentele stelling in de Universele Verklaring dat een ieder van ons, overal, altijd, zonder onderscheid recht heeft op het volledige scala aan mensenrechten. Mensenrechten maken deel uit van ieder van ons en binden ons tezamen als een wereldwijde gemeenschap, met dezelfde idealen en waarden.

Helaas weten we dat er in Iran geen enkele dag is waarop de executies gestopt worden; er is geen enkele dag dat de mensen recht op vrijheid van meningsuiting hebben, geen enkele dag dat onder het huidig regime van Iran gelovigen van andere godsdiensten niet onderdrukt, gemarteld of afgeslacht worden.

Het huidige theocratische regime in Iran heeft meer dan voldoende bloedvergieten veroorzaakt. Het is tijd dat de machthebbers in Teheran verantwoordelijk worden gehouden voor hun massale misdaden tegenover hun eigen bevolking en als exporteurs van internationaal terrorisme. Hierbij stel ik ook de door het regime slecht bedachte en slecht vermomde inspanningen voor de ontwikkeling van nucleaire wapens aan de kaak. Daarom schaar ik me ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Mensenrechten volledig achter Mevrouw Rajavi's voorstel om het Iraanse Mensenrechten dossier naar de VN Veiligheidsraad te verwijzen. Ik zal deze kwestie in mijn land bij mijn collega's aankaarten, en ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om dit idee te helpen promoten.

Tot slot dit: ik ben geschokt door de onacceptabele medische blokkade tegen de onschuldige bewoners van Camp Liberty in Irak. Dit is een wrede daad tegen mensen die vluchteling zijn en "beschermde personen" onder de Vierde Conventie van Genève. Ik onderschrijf van ganser harte het waardevolle initiatief van meer dan 100 Britse parlementariërs die de Early Day Motion 343 over Irak en Camp Liberty in het House of Commons steunen. Ik zal mijn best doen de steun van mijn collega's in Nederland te krijgen voor deze belangrijke parlementaire resolutie van u.

Prof. dr. C.A. de Lange

Bron: <http://www.cadelange.nl/cawp/wp-content/uploads/2014/12/speech-london-house-of-parliament-11dec2014.pdf>