

Openbaring van Jezus Christus door Johannes

1 Christus' komst is zeker

¹ Dit is een openbaring van Jezus Christus. God heeft Hem deze openbaring gegeven om zijn dienaars te laten zien wat spoedig gebeuren moet. Hij heeft haar door zijn engel te zenden aan zijn dienaar Johannes meegedeeld. ² Deze heeft getuigd van alles wat hij van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus gezien heeft. ³ Gelukkig die voorleest en zij die luisteren naar de woorden van de profetie en in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

2 Door Christus' bloed verlost

⁴ Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade en vrede voor u van Hem die is, die was en die komt en van de zeven Geesten voor zijn troon ⁵ en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde.

Aan Hem die ons liefheeft en ons van onze zonden heeft verlost door zijn bloed ⁶ en die ons maakt heeft tot een koninkrijk, priesters voor zijn God en Vader, aan Hem de heerlijkheid en de macht tot in de verste tijden! Amen.

⁷ Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben, en alle stammen van het land zullen over Hem rouwen. Ja, amen!

⁸ “Ik ben de Alfa en de Omega”, zegt Jahweh God, die is, die was en die komt, de Almachtige.

3 Leven onder Christus' koningschap

⁹ Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking, het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland Patmos vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus.

¹⁰ Op de dag van de Heer werd ik overweldigd door de Geest. Ik hoorde achter mij een luide stem, die klonk als een ramshoorn ¹¹ en zei: “Schrijf wat u ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea.”

¹² Ik draaide mij om, om te zien wie mij had aangesproken. Toen ik mij omgedraaid had, zag ik zeven gouden kandelaars ¹³ en temidden van de kandelaars iemand als een mensenzoon. Hij was gekleed in een gewaad dat tot aan de voeten reikte en had een gouden gordel om de borst. ¹⁴ Zijn hoofdhaar was wit als sneeuw witte wol en zijn ogen waren als vlammen vuur. ¹⁵ Zijn voeten waren als vertinsel dat in een oven tot gloeien is gebracht en zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. ¹⁶ In zijn rechterhand had Hij zeven sterren en uit zijn mond kwam een tweesnijdend, scherp zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

¹⁷ Toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei: “Wees niet bang. Ik ben de Eerste en de Laatste, ¹⁸ de Levende. Ik was dood, en zie, levend ben Ik, tot in de verste tijden. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. ¹⁹ Schrijf daarom op wat je gezien hebt, zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren. ²⁰ Dit is het geheim van de sterren die je in mijn rechterhand gezien hebt en van de zeven gouden kandelaars: de zeven sterren zijn de afgevaardigden van de zeven gemeenten en de zeven kandelaars zijn de zeven gemeenten.”

3.1 Christus trouw blijven

3.1.1 Wees trouw uit liefde

²¹ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en wandelt temidden van de zeven gouden kandelaars:

²² Ik ken uw daden, uw inspanning en uw volharding. Ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. U hebt hen die zich apostelen noemen, maar het niet zijn, op de proef gesteld en u hebt

bevonden dat zij leugenaars zijn. ²³ U bezit volharding, u hebt verdragen vanwege mijn naam en u bent niet moe geworden.

²⁴ Maar Ik heb tegen u, dat u uw eerste liefde hebt opgegeven.

²⁵ Bedenk dan van welke hoogte u gevallen bent. Bekeer u, gedraag u weer zoals eerst. Zo niet, dan kom Ik naar u toe en neem Ik uw kandelaar van zijn plaats, tenzij u zich bekeert. ²⁶ Maar dit moet Ik u nageven, dat u net als Ik de daden van de Nikolaiëten haat.

²⁷ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom, die in het paradijs van God staat.”

3.1.2 Wees niet bang voor het lijden

²⁸ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood was en weer levend werd:

²⁹ Ik ken uw verdrukking en uw armoede — maar u bent rijk — en de laster van hen die zich Joden noemen en dat niet zijn. Integendeel, ze zijn een synagoge van de satan.

²¹⁰ Wees niet bang voor het lijden dat u te wachten staat.

Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis gooien om u op de proef te stellen en u zult tien dagen lang verdrukt worden. Wees trouw tot de dood, dan zal Ik u als zegekrans het leven geven.

²¹¹ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden.”

3.1.3 Laat je niet in de val lokken

²¹² “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Pergamum: Dit zegt Hij die het tweesnijdende, scherpe zwaard heeft:

²¹³ Ik weet waar u woont: daar waar de troon van de satan staat. Toch houdt u vast aan mijn naam. U hebt het geloof in Mij niet verloochend, ook niet in de dagen van Antipas, mijn betrouwbare getuige, die gedood werd bij u, daar waar de satan woont.

²¹⁴ Maar Ik heb enkele dingen tegen u: onder u zijn er die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde een val te zetten voor de Israëliëten, zodat zij afgodenoffers zouden eten en ontucht bedrijven. ²¹⁵ Zo zijn er ook onder u die vasthouden aan de leer van de Nikolaiëten. ²¹⁶ Bekeer u dus!

Zo niet, dan kom Ik spoedig bij u om tegen hen oorlog te voeren met het zwaard van mijn mond.

²¹⁷ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik van het verborgen manna geven. Ook zal Ik hem een wit steentje geven met daarop een nieuwe naam die niemand kent dan wie het ontvangt.”

3.1.4 Geef verleiders geen ruimte

²¹⁸ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Tyatira: Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur en voeten als vertinsel:

²¹⁹ Ik ken uw daden van liefde, geloof en hulpbetoon, Ik weet van uw volharding en dat uw laatste daden meer zijn dan de eerste.

²²⁰ Maar Ik heb tegen u, dat u die Izebel, die zichzelf profetes noemt, haar gang laat gaan, terwijl ze door haar leer mijn dienaren misleidt om ontucht te bedrijven en afgodenoffers te eten.

²²¹ Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar ontucht.

²²² Zie, Ik werp haar op het ziekbed en breng hen die overspel met haar bedrijven in grote verdrukking, tenzij zij zich van haar daden afkeren. ²²³ En haar kinderen zal Ik treffen met de dood. Dan zullen alle gemeenten weten dat Ik het ben die nieren en harten doorgrond en ieder van u zal vergelden naar zijn daden. ²²⁴ Maar tegen u, tegen de overigen in Tyatira, zovelen als zich niet aan deze leer houden en de diepten van de satan, zoals zij het noemen, niet hebben leren kennen, zeg Ik: “Ik leg u geen andere last op, ²²⁵ maar houd vast wat u hebt, totdat Ik kom.”

²²⁶ Wie overwint en tot het einde toe mijn daden in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de volken — ²²⁷ en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, als aardewerk worden zij verbrijzeld — ²²⁸

zoals ook Ik die macht van mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. 2²⁹ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”

3.1.5 Wees een levend christen

3¹ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Sardes: Dit zegt Hij die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft:

Ik ken uw daden. Ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood.

3² *Word wakker, versterk wat nog over is en dreigt te sterven.*

Het is mij gebleken dat uw daden tekortschieten voor het oog van mijn God. 3³ Denk daarom terug aan wat u ontvangen en gehoord hebt; neem het in acht en bekeer u. Als u niet ontwaakt, zal Ik komen als een dief. U hebt geen idee op welk uur Ik dan naar u toe zal komen. 3⁴ Maar enkelen van u in Sardes hebben hun kleding niet bezoedeld. Die zullen met Mij wandelen in witte kleding, want zij zijn het waard.

3⁵ *Wie overwint, zal aldus in het wit gestoken worden. En Ik zal zijn naam niet uitwissen uit het levensboek, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 3⁶ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”*

3.1.6 Wees niet bang om alleen te staan

3⁷ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand zal sluiten, die sluit en niemand opent:

3⁸ *Ik ken uw daden. Zie, ik heb voor u een deur opengezet die niemand kan sluiten. Want al hebt u weinig kracht, u hebt aan mijn woord vastgehouden en mijn naam niet verloochend.*

3⁹ *Zie, Ik geef dat er uit de synagoge van de satan zullen zijn, zij die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen — zie, Ik zal maken dat zij zich komen neerwerpen voor uw voeten en erkennen dat Ik u heb liefgehad.*

3¹⁰ *Omdat u hebt vastgehouden aan mijn woord om standvastig te zijn, zal Ik u vasthouden in het uur van de beproeving, dat over heel de wereld zal komen om de bewoners van het land op de proef te stellen. 3¹¹ Ik kom spoedig! Houd vast wat u hebt, opdat niemand u de zegekrans afneemt.*

3¹² *Wie overwint, zal Ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem schrijven de naam van mijn God en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat vanaf mijn God uit de hemel afdaalt, en mijn nieuwe naam. 3¹³ Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.*

3.1.7 Steun niet op jezelf

3¹⁴ “Schrijf aan de afgevaardigde van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de betrouwbare en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping:

3¹⁵ *Ik ken uw daden. Ik weet dat u niet koud bent en niet heet. Was u maar koud of heet! 3¹⁶ Omdat u lauw bent in plaats van heet of koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.*

3¹⁷ *Want u zegt: Ik ben rijk en ik heb mij verrijkt en ik heb nergens gebrek aan, maar u beseft niet hoe ellendig, erbarmelijk, arm, blind en naakt u bent. 3¹⁸ Ik raad u aan: koop van Mij goud, in vuur gelouterd, om rijk te worden en witte kleding om aan te trekken en de schande van uw naaktheid te bedekken en zalf om op uw ogen te strijken, opdat u kunt zien.*

3¹⁹ *Iedereen die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dus ijverig en bekeer u! 3²⁰ Zie, Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en met Hem de maaltijd gebruiken... en hij met Mij!*

3²¹ *Wie overwint, zal Ik de gunst verlenen met Mij te zetelen op mijn troon, zoals Ik zelf heb overwonnen en met mijn Vader zetel op zijn troon. 3²² Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.”*

4 Christus redt Gods uitverkorenen

4.1 Gods koningschap gaat alles te boven

4¹ Daarna zag ik toe en zie: een openstaande deur in de hemel. De stem die mij eerder had toesproken en die klonk als een ramshoorn, zei nu: “Kom hierboven, dan laat ik u zien wat hierna gebeuren moet.” 4² Meteen werd ik overweldigd door de Geest. En zie: er stond een troon in de hemel en op de troon zetelde Iemand. 4³ Degene die erop zetelde, zag eruit als diamant en sardius. Rondom de troon was een stralenkrans die eruit zag als smaragd.

4⁴ Om de troon heen stonden vierentwintig tronen. Op die tronen zetelden vierentwintig oudsten, in witte kleding en met een gouden krans op hun hoofd.

4⁵ Van de troon gingen bliksemschichten uit en gerommel en donderslagen. Zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten van God. 4⁶ Ook was er voor de troon iets als een zee van kristalglas.

Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die voor en achter vol ogen waren. 4⁷ Het eerste wezen leek op een leeuw, het tweede wezen leek op een jonge stier, het derde wezen had een gezicht als van een mens en het vierde wezen leek op een vliegende adelaar. 4⁸ De vier wezens hadden elk zes vleugels; deze waren rondom en aan de binnenkant met ogen bezet. En zonder ophouden riepen ze dag en nacht: “Heilig, heilig, heilig, Jahweh God, de Almachtige, die was, die is en die komt.”

4⁹ Telkens wanneer die wezens heerlijkheid, eer en dank zullen brengen aan Hem die op de troon zetelt en tot in de verste tijden leeft, 4¹⁰ zullen de vierentwintig oudsten in aanbidding neervallen voor Hem die op de troon zetelt en die tot in de verste tijden leeft. Zij zullen hun kransen voor de troon werpen, terwijl ze uitroepen: 4¹¹ “U, onze Heer en God, bent het waard de heerlijkheid, de eer en de macht te ontvangen, want U hebt alles geschapen: door uw wil bestond het en werd het geschapen.”

4.2 Jezus heeft de voorwaarde vervuld

5¹ Toen zag ik in de rechterhand van Hem die op de troon zetelt een boekrol die aan de binnenkant beschreven was en op de achterkant verzegeld met zeven zegels. 5² Ook zag ik een sterke engel die met luide stem uitriep: “Wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken?” 5³ Maar niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde was in staat de boekrol te openen en in te zien. 5⁴ Ik barstte in tranen uit, omdat niemand waardig bevonden was de boekrol te openen en haar in te zien. 5⁵ Toen zei een van de oudsten tegen mij: “Huil niet. Zie, Hij heeft overwonnen, de Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, om de boekrol en haar zeven zegels te openen.”

5⁶ Toen zag ik midden tussen de troon en de vier wezens en midden tussen de oudsten een Lam staan, dat blijkbaar geslacht was. Het had zeven hoorns en zeven ogen — dit zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn naar heel de aarde.

5⁷ Het ging naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van Hem die op de troon zetelt.

5⁸ Toen Het de boekrol nam, vielen de vier wezens en de vierentwintig oudsten neer voor het Lam, elk met een lier en een gouden schaal vol reukwerk — dat zijn de gebeden van de heiligen. 5⁹ Zij zongen een nieuw lied: “Waardig bent U de boekrol aan te nemen en haar zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt gekocht voor God met uw bloed uit elke stam, volk, taal en natie. 5¹⁰ U hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk van priesters en zij zullen als koningen heersen op de aarde.”

5¹¹ Ik zag toe en hoorde het geluid van vele engelen rondom de troon en van de wezens en de oudsten; hun aantal was tienduizenden tienduizendtallen en duizenden duizendtallen. 5¹² Met luide stem riepen zij: “Het Lam dat geslacht werd, is het waard de macht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en lof te ontvangen.” 5¹³ En elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en op zee en alles wat daarin is, hoorde ik roepen: “Aan Hem die op de troon zetelt en aan het Lam de lof, de eer, de heerlijkheid en de macht tot in de verste tijden!” 5¹⁴ De vier wezens zeiden: “Amen” en de oudsten vielen in aanbidding neer.

4.3 Jezus roept tot inkeer

6¹ Ik zag toe toen het Lam een van de zeven zegels opende en ik hoorde een van de vier wezens roepen als met de stem van de donder: “Kom!” 6² En ik zag toe en zie: een wit paard. Zijn berijder droeg een boog. Hij ontving een zegekrans en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen.

6³ Toen het Lam het tweede zegel opende, hoorde ik het tweede wezen roepen: “Kom!” 6⁴ Er verscheen een ander, een vuurrood paard. Zijn berijder ontving macht om de vrede van het land weg te nemen, zodat men elkaar zou afslachten en hij ontving een groot zwaard.

6⁵ Toen het Lam het derde zegel opende, hoorde ik het derde wezen roepen: “Kom!” Ik zag toe en zie: een zwart paard. Zijn berijder hield een weegschaal in zijn hand. 6⁶ En ik hoorde temidden van de vier wezens iets dat klonk als een stem, die zei: “Een maat tarwe voor een denarie en drie maten gerst voor een denarie, maar breng geen schade toe aan de olijfolie en de wijn.”

6⁷ Toen het Lam het vierde zegel opende, hoorde ik de stem van het vierde wezen roepen: “Kom!”

6⁸ Ik zag toe en zie: een vaalgroen paard. De naam van zijn berijder was de Dood en het dodenrijk kwam achter hem aan. Zij ontvingen macht over het vierde deel van het land, om te doden met het zwaard, met hongersnood, met de pest en door de wilde dieren van het land.

6⁹ Toen het Lam het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen die afgeslacht waren om het woord van God en om het getuigenis waar ze zich aan hielden. 6¹⁰ Zij riepen met luide stem: “Hoelang nog, heilige en waarachtige Heerser, velt U geen vonnis en wreekt U ons bloed niet op de bewoners van het land?” 6¹¹ Zij ontvingen ieder een wit gewaad en kregen te horen dat zij nog een korte tijd moesten wachten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienaren en hun broeders en zusters die net als zij gedood zouden worden.

4.4 Jezus redt van het oordeel

6¹² Ik zag, toen het Lam het zesde zegel opende, dat er een zware aardbeving ontstond. De zon werd zwart als een harige zak en de hele maan werd rood als bloed. 6¹³ De sterren van de hemel vielen op aarde, zoals een vijgenboom zijn late vijgen laat vallen als hij door een hevige wind geschud wordt. 6¹⁴ De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt.

6¹⁵ De koningen van het land, de rijksgroten, de legeraanvoerders, de rijken, de helden en alle slaven en vrijen verborgen zich in de holen en rotskloven van de bergen. 6¹⁶ Zij riepen tegen de bergen en de rotsen: “Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zetelt en voor de toorn van het Lam!” 6¹⁷ Want de grote dag van hun toorn is gekomen. Wie kan dan standhouden?”

7¹ Hierna zag ik vier engelen op de vier hoeken van het land staan. Zij hielden de vier winden van het land in bedwang, zodat er geen wind zou waaien over land of zee of door enige boom. 7² En ik zag een andere engel opkomen van de opgang van de zon. Hij had het zegel van de levende God bij zich. Hij riep met luide stem tot de vier engelen, die macht ontvangen hadden om aan land en zee schade toe te brengen: 7³ “Breng geen schade toe aan het land, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.”

7⁴ En ik hoorde het aantal verzegelden: 144.000 verzegelden, uit alle stammen van de zonen van Israël: 7⁵ uit de stam Juda 12.000 verzegelden, uit de stam Ruben 12.000, uit de stam Gad 12.000, 7⁶ uit de stam Aser 12.000, uit de stam Naftali 12.000, uit de stam Dan 12.000, 7⁷ uit de stam Simeon 12.000, uit de stam Levi 12.000, uit de stam Issakar 12.000, 7⁸ uit de stam Zebulon 12.000, uit de stam Jozef 12.000, uit de stam Benjamin 12.000 verzegelden.

4.5 Aan God zij dank en eer

7⁹ Hierna zag ik toe en zie: een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen.

Zij stonden voor de troon en voor het Lam, in witte kleding en met palmtakken in hun hand. 7¹⁰ Luid riepen zij: “De redding is te danken aan onze God, die op de troon zetelt, en aan het Lam!”

7¹¹ Alle engelen stonden rondom de troon en de oudsten en de vier wezens. Zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God 7¹² met de woorden: “Amen! De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dank en de eer en de macht en de sterkte aan onze God tot in de verste tijden. Amen!”

7¹³ Toen richtte een van de oudsten zich tot mij en zei: “Wie zijn dat in die witte kleding en waar zijn zij vandaan gekomen?” 7¹⁴ Ik antwoordde hem: “Mijn heer, dat weet ú.” Toen zei hij tegen mij: “Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun kleding wit gewassen in het bloed van het Lam. 7¹⁵ Daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij Hem dag en nacht in zijn tempel. Hij die op de troon zetelt, zal zijn tent over hen uitspannen. 7¹⁶ Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en niet door zonnesteek of hitte getroffen worden. 7¹⁷ Want het Lam midden voor de troon zal hen weiden en hen naar waterbronnen van het leven leiden. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.”

5 Benut de tijd voor bekering

5.1 Indringend gewaarschuwd worden

8¹ Toen het Lam het zevende zegel opende, werd het stil in de hemel, ongeveer een half uur lang.

8² Ik zag de zeven engelen die voor Gods aangezicht staan. Zij ontvingen zeven ramshoorns.

8³ Toen kwam er een andere engel, die met een gouden wierookschep bij het altaar ging staan. Hij ontving een grote hoeveelheid reukwerk om het op het gouden altaar voor de troon te offeren, samen met de gebeden van alle heiligen. 8⁴ Door de handeling van de engel steeg de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen voor het aangezicht van God omhoog. 8⁵ Toen nam de engel de wierookschep, vulde hem met vuur van het altaar en wierp dat op het land.

Er volgden donderslagen, gerommel, bliksemschichten en een aardbeving.

5.2 Niet ten dode toe geslagen worden

8⁶ Hierna maakten de zeven engelen met de zeven ramshoorns zich klaar om op de ramshoorn te blazen.

8⁷ De eerste blies op de ramshoorn. Er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en dat werd op het land geworpen. Een derde deel van het land verbrandde, een derde deel van de bomen verbrandde en al het groene gras verbrandde.

8⁸ De tweede engel blies op de ramshoorn. Iets als een grote berg, laaiend van vuur, werd in de zee geworpen. Een derde deel van de zee werd bloed, 8⁹ een derde deel van de in de zee levende schepselen kwam om en een derde deel van de schepen verging.

8¹⁰ De derde engel blies op de ramshoorn. Uit de hemel viel een grote ster, brandend als een fakkel. Zij viel op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 8¹¹ De naam van de ster luidde Alsem. Het derde deel van het water werd alsem en veel mensen stierven van het water, want het was bitter geworden.

8¹² De vierde engel blies op de ramshoorn. Een derde deel van de zon, een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren werden getroffen, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. Een derde deel van de dag en ook van de nacht was er dus geen licht.

8¹³ Ik zag toe en hoorde de luide roep van een roofvogel die hoog in de lucht vloog: “Wee, wee, wee de bewoners van het land, vanwege het geschal van de ramshoorns van de drie engelen die nog op de ramshoorn zullen blazen!”

9¹ De vijfde engel blies op de ramshoorn. Ik zag een ster die uit de hemel op de aarde was gevallen. Zij ontving de sleutel van de put van de afgrond. 9² Toen zij de put van de afgrond opende, steeg er rook op uit de put, als de rook van een grote oven. De zon en de lucht werden verduisterd door de rook uit de put. 9³ Uit de rook streken sprinkhanen op het land neer. Zij ontvingen macht zoals de schorpioenen op aarde macht hebben. 9⁴ Hun werd aangezegd geen schade toe te brengen aan het gras van het land of aan gewassen en bomen, maar alleen aan de mensen die het zegel van God niet op hun voorhoofd hadden. 9⁵ Ze ontvingen niet de macht om hen te doden, maar om hen te pijnigen, vijf maanden lang. De pijn was als de pijn die een schorpioen veroorzaakt wan-

neer die iemand steekt. 9⁶ In die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem niet vinden. Zij zullen verlangen te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

9⁷ De sprinkhanen zagen eruit als paarden die ten strijde toegerust waren. Op hun kop droegen ze iets dat leek op een gouden krans; hun gezicht deed denken aan dat van een mens, 9⁸ hun haar aan dat van een vrouw en hun tanden aan die van een leeuw. 9⁹ Zij hadden borstschilden als ijzeren harnassen en het gedruis van hun vleugels was als het dreunen van wagens met veel paarden die ten strijde draven. 9¹⁰ Zij hadden staarten als schorpioenen en ook engels; en in hun staart zat hun macht om de mensen schade toe te brengen, vijf maanden lang. 9¹¹ Hun koning was de engel van de afgrond; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij de naam Apollyon.

9¹² Het eerste wee is voorbij; zie, er komen nog twee weën hierna.

9¹³ De zesde engel blies op de ramshoorn. Uit de vier hoorns van het gouden altaar dat voor Gods aangezicht staat, hoorde ik een stem 9¹⁴ die tegen de zesde engel met de ramshoorn zei: "Maak de vier engelen los die bij de grote rivier de Eufraat zijn vastgebonden." 9¹⁵ Toen werden de vier engelen losgemaakt. Zij waren voor dit uur, deze dag, deze maand en dit jaar gereed gehouden om een derde deel van de mensen te doden. 9¹⁶ Het getal van de ruiterscharen was tienduizenden tienduizendtallen: ik hoorde hun aantal.

9¹⁷ Zo zag ik in het visioen de paarden en hun berijders: de ruiters droegen vuurrode, grijsblauwe en zwavelgele harnassen en de paardenhoofden waren als leeuwenkoppen en uit hun bek kwamen vuur, rook en zwavel. 9¹⁸ Door deze drie plagen werd een derde deel van de mensen gedood, door het vuur, de rook en de zwavel die uit hun bek kwamen. 9¹⁹ Want de macht van de paarden zit in hun bek en ook in hun staart: want hun staarten zijn als slangen met koppen, waarmee zij schade toebrengen.

9²⁰ Maar de andere mensen, die niet gedood werden door deze plagen, keerden zich niet af van wat hun handen gemaakt hebben. Ze bleven de demonen aanbidden en de afgoden van goud, zilver, brons, steen en hout, die niet kunnen zien, horen of gaan. 9²¹ Ook bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun toverkunsten, hun ontucht en hun diefstallen.

5.3 Uitstel van executie ontvangen

10¹ Ik zag een andere sterke engel uit de hemel neerdalen. Een wolk omhulde hem en de regenboog was boven zijn hoofd. Zijn gezicht was als de zon en zijn benen waren als vuurzuilen. 10² Hij hield een kleine boekrol geopend in zijn hand. Hij zette zijn rechtersoet op de zee en zijn linker op het land. 10³ Hij riep met een luide stem, zoals een leeuw brult. Op zijn roepen lieten de zeven donderslagen hun stem horen.

10⁴ Toen de zeven donderslagen gesproken hadden, wilde ik het opschrijven, maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Verzegel wat de zeven donderslagen gezegd hebben en schrijf het niet op."

10⁵ Toen hief de engel die ik op de zee en het land zag staan, zijn rechterhand op naar de hemel.

10⁶ Hij zwoer bij Hem die leeft tot in de verste tijden, die de hemel met wat erin is, de aarde met wat erop is en de zee met wat erin is geschapen heeft: "Er zal geen uitstel meer zijn! 10⁷ Maar in de dagen van het geschal van de zevende engel, wanneer hij op de ramshoorn zal blazen, zal ook de geheimenis van God vervuld zijn, zoals Hij het als goede boodschap heeft verkondigd aan zijn dienaren, de profeten."

10⁸ De stem die ik uit de hemel gehoord had, sprak opnieuw tegen mij en zei: "Haal de geopende boekrol die de engel die op de zee en het land staat in zijn hand heeft." 10⁹ Ik ging naar de engel toe en vroeg hem mij het boekje te geven. Hij zei: "Neem het en eet het op. Het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing." 10¹⁰ Ik nam het boekje uit de hand van de engel en at het op. Het was in mijn mond zoet als honing, maar toen ik het gegeten had, werd mijn buik bitter.

10¹¹ Toen zei men tegen mij: "U moet opnieuw profeteren, over vele volken, naties, talen en koningen."

5.4 Je doodvonnis te horen krijgen

11¹ Daarna werd mij een meetlat gegeven met de woorden: “Sta op en meet de tempel van God en het altaar en hen die daar aanbidden. 11² Maar laat het voorhof buiten de tempel erbuiten. Meet dat niet op, want het is aan de volken gegeven en zij zullen de heilige stad vertrappen, 42 maanden lang. 11³ En Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven en zij zullen profeteren, 1260 dagen lang, in zakken gekleed.” 11⁴ Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van het land staan.

11⁵ Als iemand hen kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert. Ja, als iemand hen kwaad wil doen, moet hij op die manier sterven. 11⁶ Zij hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt in de tijd dat zij profeteren en zij hebben macht over de wateren om ze in bloed te veranderen en het land te treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak ze maar willen.

11⁷ Maar als zij klaar zijn met hun getuigenis, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog tegen hen voeren, hen overwinnen en hen doden. 11⁸ Dan liggen hun lijken op het plein van de grote stad die in geestelijke zin Sodom en Egypte genoemd wordt, de stad waar ook hun Heer gekruisigd is. 11⁹ Mensen uit alle volken, stammen, talen en naties zien hun lijken liggen, 3½ dag lang; zij dulden niet dat hun lijken in een graf gelegd worden. 11¹⁰ De bewoners van het land verheugen zich over hen, zijn vrolijk en sturen elkaar geschenken, want deze twee profeten waren voor de bewoners van het land een kwelling.

11¹¹ Maar na die 3½ dag voer een levensgeest uit God in hen; zij kwamen overeind en grote vrees overviel allen die hen zagen. 11¹² Zij hoorden een luide stem uit de hemel tegen hen zeggen: “Stijg hierheen op”. Toen stegen zij voor de ogen van hun vijanden in een wolk op naar de hemel.

11¹³ Op dat uur ontstond er een zware aardbeving; een tiende deel van de stad stortte in en 7000 mensen kwamen om bij de aardbeving. De overigen werden door schrik bevangen en gaven eer aan de God van de hemel.

5.5 Bij verharding verdelgd worden

11¹⁴ Het tweede wee is voorbij; zie, het derde wee komt spoedig.

11¹⁵ De zevende engel blies op de ramshoorn. In de hemel klonken luide stemmen, die riepen: “Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heer en zijn Gezalfde. Hij zal als koning heersen tot in de verste tijden.”

11¹⁶ De vierentwintig oudsten, die op tronen zetelen voor het aangezicht van God, vielen voor God in aanbedding neer 11¹⁷ en zeiden: “Wij danken U, Jahweh God, de Almachtige, die is en die was, dat U uw grote macht gegrepen hebt en als koning bent gaan heersen. 11¹⁸ De volken waren in toorn ontstoken, maar ook úw toorn is gekomen en de tijd om de doden recht te verschaffen en om het loon aan uw dienaren, de profeten, te geven, aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezden, de kleinen en de groten, en om hen in het verderf te storten die het land in het verderf storten.”

11¹⁹ Toen ging Gods tempel in de hemel open en werd de ark van zijn verbond zichtbaar in zijn tempel. Er volgden bliksemschichten, gerommel, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

6 De duivel weerstaan

6.1 De duivel is al overwonnen

12¹ Er was in de hemel een indrukwekkend teken te zien: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. 12² Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en in haar barensnood. 12³ Er was ook een ander teken in de hemel; en zie: een grote, vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns en op zijn koppen zeven diademen. 12⁴ Zijn staart sleurde een derde van de sterren aan de hemel mee en wierp ze op de aarde. De draak stond voor de vrouw die op het punt stond te bevallen, met de bedoeling haar kind te verslinden zodra ze bevallen was. 12⁵ Toen beviel ze van een mannelijk kind, een zoon, die alle volken zal hoeden met een ijzeren staf. Vlug werd haar kind weggevoerd naar God en naar

zijn troon. 12⁶ De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar God voor haar een plaats had bereid om in haar onderhoud te voorzien, 1260 dagen lang.

12⁷ Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak voerde oorlog samen met zijn engelen, 12⁸ maar hij was niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

12⁹ Neergeworpen werd de grote draak, de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt en die de hele wereld misleidt; neergeworpen werd hij op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

12¹⁰ Toen hoorde ik een luide stem in de hemel roepen: “Nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde werkelijkheid geworden! Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag nacht bij onze God aanklaagde, is neergeworpen. 12¹¹ Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad tot de dood toe. 12¹² Daarom: wees vrolijk, hemel en allen die daar verblijven. Wee het land en de zee: de duivel is ziedend van woede naar u afgedaald, want hij weet dat hij weinig tijd heeft.”

6.2 De duivel gebruikt grof geweld

12¹³ Zodra de draak zag dat hij op de aarde was geworpen, begon hij de vrouw die van het mannelijk kind was bevallen te vervolgen.

12¹⁴ Maar aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd, tijden en een halve tijd in haar onderhoud wordt voorzien, buiten het gezicht van de slang.

12¹⁵ Toen spuwde de slang uit zijn bek de vrouw water na, als een rivier, om haar daardoor te laten meesleuren.

12¹⁶ Maar de aarde kwam de vrouw te hulp: de aarde opende haar mond en verzwoeg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

12¹⁷ Nu ontstak de draak in woede tegen de vrouw. Hij ging weg om oorlog te voeren tegen haar overige kinderen. Dat zijn zij die de geboden van God in acht nemen en zich aan het getuigenis van Jezus houden. 12¹⁸ Hij ging staan op het strand bij de zee.

6.3 Gods uitverkorenen houden stand

13¹ Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien hoorns en zeven koppen en op zijn hoorns tien diademen en op zijn koppen stonden godslasterlijke namen. 13² Het beest dat ik zag, leek op een luipaard, zijn poten waren als die van een beer en zijn bek was als een leeuwenmuil. De draak stelde hem zijn kracht, zijn troon en grote macht ter beschikking. 13³ Een van zijn koppen was blijkbaar geslacht; het was een dodelijke verwonding, maar zijn dodelijke wond genas. Toen liep het hele land vol verwondering het beest achterna 13⁴ en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht had gegeven. Ook aanbaden ze het beest met de woorden: “Wie is gelijk aan het beest en wie is in staat oorlog tegen hem te voeren?” 13⁵ Het ontving een bek vol grootspraak en godslasteringen en het mocht 42 maanden lang macht uitoefenen. 13⁶ Toen opende het zijn bek tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en hen die in zijn hemelse tent verblijven.

13⁷ Hem werd toegestaan oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. Ook ontving het macht over alle stammen, volken, talen en naties. 13⁸ Aanbidden zullen hem alle bewoners van het land van wie de naam niet van de grondlegging van de wereld af geschreven staat in het levensboek van het Lam dat geslacht is.

13⁹ Wie oren heeft, moet horen! 13¹⁰ Wie bestemd is voor gevangenschap, gaat in gevangenschap; wie bestemd is voor de dood door het zwaard, zal met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof van de heiligen.

6.4 De duivel gebruikt misleiding

13¹¹ Toen zag ik een ander beest, dat uit de aarde opkwam. Het had twee hoorns als een lam, maar het sprak als een draak.

13¹² Het oefent alle macht van het eerste beest voor diens ogen uit. Het bewerkt dat het land en zijn bewoners het eerste beest, waarvan de dodelijke wond genezen was, zullen aanbidden. 13¹³ Het verricht grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel op aarde doet neerdalen voor de ogen van de mensen.

13¹⁴ Het misleidt de bewoners van het land door de tekenen die het voor de ogen van het beest mocht verrichten.

Het beveelt de bewoners van het land een beeld te maken voor het beest dat door het zwaard werd gewond maar herleefde. 13¹⁵ Hem werd toegestaan een levensgeest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest ook spreekt. Het zal allen die het beeld van het beest niet aanbidden ter dood laten brengen.

13¹⁶ Ook bewerkt het dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrije en slaaf, zichzelf een merkteken geven op hun rechterhand of op hun voorhoofd 13¹⁷ en dat niemand kan kopen of verkopen als hij het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet heeft. 13¹⁸ Hier is wijsheid nodig. Wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een mensengetal en zijn getal is 666.

6.5 Het rijk van de duivel zal vallen

14¹ Ik zag toe en zie: het Lam stond op de berg Sion en met Hem 144.000 mensen. Op hun voorhoofd was zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven. 14² Ik hoorde uit de hemel een geluid als het geluid van vele wateren en als het geluid van een zware donderslag. Het geluid dat ik hoorde, was als dat van lierzangers die op hun lieren speelden. 14³ Staande voor de troon en voor de vier wezens en de oudsten zongen zij een nieuw lied. Niemand kon het lied leren behalve de 144.000, de vrijgekochten uit het land. 14⁴ Zij zijn het die zich niet met vrouwen hebben bezoedeld, maar maagdelijk zijn gebleven. Zij volgen het Lam waar Het ook heengaat. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen als eerstelingen voor God en het Lam. 14⁵ In hun mond is geen leugen gevonden; zij zijn onberispelijk.

14⁶ Toen zag ik hoog in de lucht een andere engel vliegen. Hij had een duurzaam evangelie, dat hij moest verkondigen aan de inwoners van het land en aan alle naties, stammen, talen en volken.

14⁷ Hij riep met luide stem: "Vrees God en geef Hem eer, want het uur van zijn oordeel is gekomen. Aanbid Hem die de hemel en de aarde en zee en waterbronnen gemaakt heeft!"

14⁸ Een andere engel, een tweede, volgde hem en riep: "Gevallen, gevallen is het grote Babylon, dat alle volken heeft laten drinken van de wijn van de uitbarsting van haar ontucht!"

14⁹ Een andere engel, een derde, volgde hen en riep met luide stem: "Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand ontvangt, 14¹⁰ zal hij ook drinken van de wijn van de uitbarsting van God, die onverdund geschonken is in de beker van zijn toorn. Hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel voor de ogen van de heilige engelen en voor de ogen van het Lam. 14¹¹ De rook van hun pijniging stijgt op tot in de verste tijden. Overdag noch 's nachts is er rust voor hen die het beest en zijn beeld aanbidden of het merkteken van zijn naam aannemen."

14¹² Hier blijkt de volharding van de heiligen, van hen die zich aan de geboden van God en het geloof in Jezus houden. 14¹³ Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: "Schrijf op: 'Gelukkig de doden die in de Heer sterven.'" "Jazeker," zegt de Geest: "laten zij uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen."

7 Het oordeel komt zeker

7.1 Het oordeel is noodzakelijk

14¹⁴ Ik zag toe en zie: een witte wolk. Op de wolk zat iemand die eruit zag als een mens. Hij had een gouden krans op zijn hoofd en een scherpe sikkel in zijn hand. 14¹⁵ Uit de tempel kwam een

andere engel die hem die op de wolk zat met luide stem toeriep: “Zend uw sikkel uit en maai, want het uur om te maaien is gekomen; het land is meer dan rijp voor de oogst.” 14¹⁶ Toen wierp degene die op de wolk zat zijn sikkel op het land, en het land werd geoogst.

14¹⁷ Er kwam een andere engel uit de tempel in de hemel. Ook hij had een scherpe sikkel. 14¹⁸ Bij het altaar vandaan kwam weer een andere engel, degene die zeggenschap heeft over het vuur. Hij riep met luide stem de engel met de scherpe sikkel toe: “Zend uw scherpe sikkel uit en oogst de druiventrossen van de wijnstok van het land, want zijn druiven zijn rijp.” 14¹⁹ Toen wierp de engel zijn sikkel op het land en oogstte de wijnstok van het land. Hij wierp de druiven in de grote perskuip van de uitbarsting van Gods toorn. 14²⁰ De perskuip werd buiten de stad getreden. Er kwam bloed uit de perskuip tot aan de tomen van de paarden, 1600 stadiën ver.

15¹ Toen zag ik een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar: zeven engelen met de zeven laatste plagen, want daarmee is de uitbarsting van Gods toorn voltooid.

15² Toen zag ik iets als een zee van glas vermengd met vuur. Aan de glazen zee stonden zij die over het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam hadden gezegevierd. Ze hadden lieren ter ere van God. 15³ Ze zongen het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam: “Groot en wonderbaar zijn uw daden, Jahweh God, de Almachtige. Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, Koning van de volken. 15⁴ Wie zou U niet vrezen, Heer, en uw naam niet verheerlijken? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en in aanbidding voor U neervallen, omdat uw blijken van gerechtigheid openbaar zijn geworden.”

15⁵ Hierna zag ik de tempel, de hemelse verbondstent, opengaan. 15⁶ De zeven engelen met de zeven plagen kwamen uit de tempel. Ze waren gekleed in linnen, zuiver en blinkend, en hadden een gouden gordel om de borst. 15⁷ Toen gaf een van de vier wezens aan de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de uitbarsting van de toorn van God, die tot in de verste tijden leeft. 15⁸ Door Gods heerlijkheid en macht werd de tempel met rook gevuld. Niemand kon de tempel binnengaan voordat de zeven plagen van de zeven engelen voltooid waren.

16¹ Toen hoorde ik een luide stem uit de tempel tegen de zeven engelen zeggen: “Ga nu! Giet de zeven schalen met de uitbarsting van Gods toorn leeg op het land!”

7.2 De ongelovigen vragen erom

16² De eerste engel ging weg en goot zijn schaal leeg over het land. Er kwam een boos en kwaadaardig gezwel bij de mensen die het merkteken van het beest droegen en zijn beeld aanbaden.

16³ De tweede engel goot zijn schaal leeg over de zee. Het water werd bloed, als van een dode. Alle levende wezens die op de zee waren kwamen om. 16⁴ De derde engel goot zijn schaal leeg over de rivieren en waterbronnen. Ook dit water werd bloed. 16⁵ Ik hoorde de engel van het water zeggen: “Rechtvaardig bent U, die is en die was, de Heilige, dat U dit vonnis hebt geveld. 16⁶ Want bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten en bloed hebt U hun te drinken gegeven. Ze hebben het verdiend.” 16⁷ En ik hoorde het altaar zeggen: “Ja, Jahweh God, de Almachtige, waarachtig en rechtvaardig zijn uw oordelen.”

16⁸ De vierde engel goot zijn schaal leeg over de zon. Het werd haar toegestaan de mensen te verzengen met vuur. 16⁹ De mensen werden verzengd door de grote hitte en ze lasterden de naam van God, die macht heeft over deze plagen. Ze bekeerden zich niet en gaven Hem geen eer. 16¹⁰ De vijfde engel goot zijn schaal leeg over de troon van het beest. Zijn koninkrijk werd verduisterd en de mensen beten op hun tong van de pijn. 16¹¹ Ze lasterden de God van de hemel vanwege hun pijn en vanwege hun zweren. Ze bekeerden zich niet van hun daden.

16¹² De zesde engel goot zijn schaal leeg over de grote rivier de Eufraat. De rivier viel droog en maakte zo de weg vrij voor de koningen uit het oosten. 16¹³ Toen zag ik dat uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten kwamen in de vorm van kikkers. 16¹⁴ Het zijn namelijk geesten van demonen die tekenen doen en eropuit gaan om de koningen van de hele wereld te verzamelen voor de oorlog op de grote dag van God, de Almachtige. 16¹⁵ “Zie, Ik kom als een dief! Gelukkig de mens die waakt en zijn kleren aanhoudt, dan hoeft hij niet naakt te gaan en ziet men zijn schaamte niet.” 16¹⁶ Ze verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Har Magedon genoemd wordt.

16¹⁷ De zevende engel goot zijn schaal leeg over de lucht. Toen klonk er uit de tempel een luide stem die uitriep: "Het is gebeurd!" 16¹⁸ Er volgden bliksemschichten, gerommel en donderslagen. Er kwam een zware aardbeving, zo zwaar als nog niet was voorgekomen zolang er mensen op aarde waren; zo zwaar was die aardbeving, zo hevig. 16¹⁹ De grote stad viel in drie stukken uiteen. Ook de steden van de volken stortten in. Het grote Babylon werd God in herinnering gebracht om het de beker met de wijn van de uitbarsting van zijn toorn te geven. 16²⁰ Alle eilanden vluchtten weg. Ook de bergen waren niet meer te vinden. 16²¹ Uit de hemel vielen grote hagelstenen, wel een talent zwaar, op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want het was een vreselijke plaag.

7.3 Laat je niet van de wijs brengen

17¹ Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen. Hij sprak me aan en zei: "Kom, ik zal u het oordeel laten zien over de grote hoer, die aan vele wateren zit. 17² De koningen van het land hebben ontucht met haar bedreven en de bewoners van het land hebben zich bedronken aan de wijn van haar ontucht."

17³ Hij voerde mij in de Geest naar een woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien hoorns. 17⁴ De vrouw was gekleed in purper en scharlaken en getooid met goud, edelstenen en parels. In haar hand hield ze een gouden beker vol gruwelen: de onreinheden van haar ontucht. 17⁵ Op haar voorhoofd stond een naam geschreven, een geheimenis: "Het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van het land." 17⁶ Ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. Toen ik haar zag, maakte een grote verwondering zich van mij meester. 17⁷ Toen zei de engel: "Waarom bent u zo verwonderd? Ik zal u de geheimenis onthullen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, het beest met de zeven koppen en de tien hoorns.

17⁸ Het beest dat u zag, was, maar is niet; het komt binnenkort op uit de afgrond en het gaat te gronde. De bewoners van het land van wie de namen niet van de grondlegging van de wereld af in het levensboek geschreven staan, zullen zich verwonderen bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, maar toch weer zal zijn.

17⁹ Hier is een verstand dat wijsheid bezit nodig. De zeven koppen zijn zeven bergen waar de vrouw op zit. 17¹⁰ Ook zijn het zeven koningen. Vijf van hen zijn gevallen, één is er, de andere is nog niet gekomen. Wanneer die komt, is het maar voor kort. 17¹¹ Het beest dat was, maar niet is, is zelf de achtste, maar een met de zeven en gaat dus ook te gronde. 17¹² De tien hoorns die u zag zijn tien koningen die het koningschap nog niet ontvangen hebben, maar één uur zullen zij koninklijke macht ontvangen, samen met het beest. 17¹³ Eensgezind stellen zij hun kracht en macht ter beschikking aan het beest. 17¹⁴ Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam en zijn opgeroepen, uitgekozen en betrouwbare metgezellen zullen hen overwinnen, want het Lam is de Heer der heren en de Koning der koningen."

17¹⁵ Hij zei tegen mij: "De wateren die u zag, waar de hoer aan zit, zijn volken, menigten, naties en talen. 17¹⁶ De tien hoorns die u zag en het beest zullen de hoer gaan haten; ze zullen haar berooid maken en naakt, zij zullen haar vlees verslinden en haar met vuur verbranden. 17¹⁷ Want God heeft hun ingegeven zijn plan uit te voeren en eensgezind hun koningschap ter beschikking te stellen aan het beest, totdat Gods woorden in vervulling zijn gegaan. 17¹⁸ De vrouw die u zag, is de grote stad die heerst over de koningen van het land."

7.4 Zorg dat je niet bij de ongelovigen hoort

18¹ Hierna zag ik een andere engel uit de hemel neerdalen. Hij had grote macht en zijn heerlijkheid verlichtte de aarde. 18² Met krachtige stem riep hij: "Gevallen, gevallen is het grote Babylon! Zij is een woonoord voor demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten, een schuilplaats voor allerlei onreine vogels en een schuilplaats voor allerlei onreine en verfoeilijke beesten."

18³ "Want alle volken hebben van de wijn van de uitbarsting van haar ontucht gedronken, de koningen van het land hebben ontucht met haar bedreven en de kooplieden van het land zijn rijk geworden van haar mateloze weelde."

18⁴ Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: “Ga weg uit haar, mijn volk, zodat u geen deel hebt aan haar zonden en niet getroffen wordt door haar plagen. 18⁵ Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God heeft zich haar ongerechtigheden herinnerd.

18⁶ Betaal haar met gelijke munt. Vergeld haar dubbel wat zij heeft misdaan, schenk haar een dubbele maat in de beker die zij voor anderen gemengd heeft. 18⁷ Geef haar zoveel pijniging en rouw als zij zichzelf heerlijkheid en weelde heeft gegund.

Omdat ze in haar hart zegt: ‘Ik zetel als koningin. Voor mij geen weduwschap, voor mij geen rouw!’, 18⁸ daarom zullen op één dag haar plagen — pest, rouw en hongersnood — komen en zal ze met vuur verbrand worden. Want sterk is Jahweh God, die haar heeft gevonnist.”

7.5 Het oordeel is finaal en definitief

18⁹ De koningen van het land, die ontucht met haar hebben bedreven en in weelde hebben geleefd, zullen om haar jammeren en rouwen als ze de rook van haar verbranding zien. 18¹⁰ Ze blijven op een afstand staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: “Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad! In één uur is uw vonnis voltrokken.”

18¹¹ De handelaars van het land jammeren en treuren om haar, want er is niemand die hun vracht nog koopt: 18¹² een vracht van goud en zilver, edelstenen en parels, fijn linnen en purper, zijde en scharlaken, allerlei welriekend hout en allerlei ivoren voorwerpen, allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout en van koper, ijzer en marmer, 18¹³ kaneel en reukwerk, welriekende olie en wierook, wijn en olijfolie, griesmeel en tarwe, runderen en schapen, paarden en wagens, slaven en lijfeigenen.

18¹⁴ Verdwenen zijn de rijpe vruchten die uw hart begeerde, al uw pracht en praal zijn verloren gegaan, ze zijn nergens meer te vinden.

18¹⁵ De handelaars in de genoemde waren, die hun rijkdom aan haar te danken hebben, blijven op een afstand staan uit vrees voor haar pijniging. Ze jammeren en treuren om haar 18¹⁶ en zeggen: “Wee, wee de grote stad, die gekleed was in fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelstenen en parels! 18¹⁷ In één uur is die grote rijkdom verwoest.”

Ook alle stuurlieders, iedereen die op een plaats vaart, het scheepsvolk en zij die van de zee hun werk maken, bleven op een afstand staan. 18¹⁸ Toen ze de rook van haar verbranding zagen, riepen ze: “Wie was gelijk aan de grote stad?” 18¹⁹ Ze strooiden stof op hun hoofd. Jammerend en treurend riepen ze: “Wee, wee de grote stad! Door haar schatten werden allen rijk die schepen op zee hadden. In één uur is zij verwoest.”

18²⁰ Maak u vrolijk over haar, hemel, en u, heiligen, apostelen en profeten, want God heeft uw rechtsgeding tegen haar beslecht.

18²¹ Toen tilde een sterke engel een steen zo groot als een molensteen op en wierp die in de zee met de woorden: “Zo zal Babylon, de grote stad, met geweld worden weggeworpen en niet meer gevonden worden. 18²² Het geluid van lier en zang, fluit en trompet zal niet meer in u gehoord worden. Een beoefenaar van enig ambacht zal niet meer in u gevonden worden. Het geluid van de handmolen zal niet meer in u gehoord worden. 18²³ Het licht van de lamp zal niet meer in u schijnen. Ook het zingen voor bruidegom en bruid zal niet meer in u gehoord worden. Want uw handelaars waren de rijksgroten van het land en door uw toverij zijn alle volken misleid.

18²⁴ In haar werd het bloed gevonden van profeten en heiligen en van allen die in het land vermoord zijn.

19¹ Hierna hoorde ik in de hemel iets dat klonk als een luide stem van een grote menigte zeggen: “Halleluja! De redding, de heerlijkheid en de macht zijn van onze God, 19² want waarachtig en rechtvaardig zijn zijn oordelen. Hij heeft de grote hoer, die met haar ontucht het land in het verderf stortte, geoordeeld en Hij heeft het bloed van zijn dienaren aan haar gewroken.”

19³ Opnieuw riepen ze: “Halleluja! Haar rook stijgt op tot in de verste tijden.”

19⁴ De vierentwintig oudsten en de vier wezens vielen in aanbidding neer voor God, die op de troon zetelt, en riepen: “Amen, halleluja!”

19⁵ Vanaf de troon klonk een stem die sprak: “Prijs onze God, al zijn dienaren, u die Hem vreest, klein en groot.”

19⁶ Toen hoorde ik iets dat klonk als een stem van een grote menigte, als het geluid van vele wateren en als het geluid van krachtige donderslagen zeggen: “Halleluja! Want Jahweh God, de Almachtige, is als koning gaan heersen. 19⁷ Laten we blij zijn en juichen en Hem de eer geven. Want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn bruid staat al klaar. 19⁸ Zij mag zich kleden in fijn linnen, blinkend en zuiver, want dit fijne linnen zijn de blijken van gerechtigheid van de heiligen.” 19⁹ Toen zei hij tegen mij: “Schrijf op: ‘Gelukkig wie uitgenodigd zijn voor de maaltijd op de bruiloft van het Lam.’” 19¹⁰ En hij vervolgde: “Dit zijn de waarachtige woorden van God.” Ik viel in aanbidding voor zijn voeten neer, maar hij zei tegen mij: “Niet doen! Ik ben maar een dienaar zoals u en uw broeders en zusters, die zich aan het getuigenis van Jezus houden. Aanbid God! Want het getuigenis van Jezus is de Geest van de profetie.”

8 Met Christus de overwinning behalen

8.1 Christus heeft alle macht in handen

19¹¹ Ik zag dat de hemel geopend was, en zie: een wit paard. Zijn berijder wordt Betrouwbaar en Waarachtig genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze.

19¹² Zijn ogen waren als een vlamvend vuur. Op zijn hoofd droeg Hij veel diademen met daarop een naam geschreven die niemand kent dan Hijzelf. 19¹³ Hij was gehuld in een met bloed door-drenkte mantel.

Zijn naam luidde: het Woord van God.

19¹⁴ De hemelse legermacht, gekleed in fijn linnen, wit en zuiver, volgde Hem op witte paarden.

19¹⁵ Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de uitbarsting van de toorn van God, de Almachtige.

19¹⁶ Op zijn mantel, ter hoogte van zijn dij, is een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

8.2 Christus verslaat zijn vijanden

19¹⁷ Toen zag ik één engel op de zon staan. Met luide stem riep hij tegen alle vogels die hoog in de lucht vlogen: “Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, 19¹⁸ om het vlees van koningen te eten en het vlees van legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en hun berijders, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot.”

19¹⁹ Ik zag dat het beest en de koningen van het land met hun troepen verzameld waren om oorlog te voeren tegen de Berijder van het paard en tegen zijn legermacht.

19²⁰ Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had verricht waardoor hij iedereen die het merkteken van het beest ontving en zijn beeld aanbad, had misleid. Levend werden deze twee in de vuurpoel met brandende zwavel geworpen.

19²¹ De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de Berijder van het paard kwam.

En alle vogels aten zich vol aan hun vlees.

8.3 Je mag met Christus meeregeren

20¹ Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. 20² Hij greep de draak, de oude slang — dat is de duivel, de satan — en bond hem voor duizend jaren. 20³ Hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer misleidt voordat de duizend jaar voltooid zijn. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten.

20⁴ Ik zag tronen en men ging daarop zitten. Er werd recht verschaft aan de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en het woord van God, en van hen die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand hadden ontvangen. Zij gingen leven en als koningen heersen met de Gezalfde, duizend jaar lang.

20⁵ De overige doden gingen niet leven totdat de duizend jaar voltooid waren.

Dit is de eerste opstanding. 20⁶ Gelukkig en heilig wie deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van de Gezalfde zijn en als koningen met Hem heersen, duizend jaar lang.

20⁷ Wanneer de duizend jaar voltooid zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 20⁸ Hij zal eropuit gaan om de volken aan de vier hoeken van het land te misleiden, Gog en Magog, en hen voor de oorlog te verzamelen, een menigte zo talrijk als het zand van de zee. 20⁹ Ze gingen op over de breedte van het land en omringden de legerplaats van de heiligen, de geliefde stad. Maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen. 20¹⁰ En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet zijn. Daar zullen ze dag en nacht gepijnigd worden, tot in de verste tijden.

8.4 Ook de laatste vijand wordt verslagen

20¹¹ Toen zag ik een grote, witte troon en Hem die daarop zetelde. Voor zijn aanblik vluchtten de aarde en de hemel weg, maar er werd geen plaats voor hen gevonden. 20¹² Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog één geopend: het levensboek.

De doden werden geoordeeld naar hun daden, op grond van wat in de boeken geschreven stond.

20¹³ De zee gaf de doden die in haar waren terug. Ook de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren terug.

Ze werden allen geoordeeld naar hun daden.

20¹⁴ Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel geworpen. Dit is de tweede dood: de vuurpoel. 20¹⁵ Wie niet in het levensboek bleek te staan, werd in de vuurpoel geworpen.

8.5 God zorgt voor een nieuw en een onvergankelijk leven

21¹ Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan en de zee is er niet meer.

21² Toen zag ik de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, vanaf God afdalend uit de hemel, getooid als een bruid die voor haar man versierd is.

21³ Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen: “Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen verblijven. Zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal als hun God met hen zijn. 21⁴ Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen en de dood zal er niet meer zijn; evenmin zal er nog rouw, geklaag of smart zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

21⁵ Hij die op de troon zetelde zei: “Zie, Ik maak alles nieuw.” Toen werd gezegd: “Schrijf dit op, want deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig.”

21⁶ Toen zei Hij tegen mij: “Het is gebeurd! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik gratis te drinken geven uit de bron met levenswater. 21⁷ Wie overwint, zal dit beërven. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 21⁸ Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat is de tweede dood.”

9 Naar Christus' komst uitzien

9.1 Gods beloften gaan in vervulling

21⁹ Toen kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die gevuld waren met de laatste zeven plagen. Hij sprak me aan en zei: “Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.”

21¹⁰ Hij bracht mij in de Geest op een grote, hoge berg en liet me de heilige stad zien, Jeruzalem, vanaf God afdalend uit de hemel, 21¹¹ bekleed met Gods heerlijkheid. Zij schitterde als edelstenen, als kristalheldere diamant.

21¹² Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten. Bij de poorten stonden twaalf engelen. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van de zonen van Israël.

21¹³ Vanuit het oosten gezien waren er drie poorten, vanuit het noorden drie, vanuit het zuiden

drie en vanuit het westen drie. 21¹⁴ De stadsmuur had twaalf fundamenten met daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

21¹⁵ Degene die met mij sprak had een gouden meetlat om daarmee de stad, de poorten en de muur op te meten. 21¹⁶ De stad was vierkant, even lang als breed. Hij mat de stad met zijn meetlat: 12.000 stadiën, zowel in de lengte als in de breedte en in de hoogte. 21¹⁷ Hij mat ook de muur: 144 el, in mensenmaat, die ook engelenmaat is.

21¹⁸ De muur was samengesteld uit diamantblokken. De stad was van zuiver goud en schitterde als zuiver glas. 21¹⁹ De fundamenten van de stadsmuur waren met allerlei edelstenen versierd. Het eerste fundament: diamant, het tweede: lazursteen, het derde: robijn, het vierde: smaragd, 21²⁰ het vijfde: sardonyx, het zesde: sardius, het zevende: topaas, het achtste: beril, het negende: chrysoliet, het tiende: chrysopraas, het elfde: saffier en het twaalfde: amethyst. 21²¹ De twaalf poorten waren twaalf parels; elke poort bestond uit één parel. Het stadsplein was van zuiver goud en schitterde als doorschijnend glas.

9.2 Er zal gerechtigheid heersen

21²² Maar een tempel zag ik niet in de stad, want Jahweh God, de Almachtige, is haar tempel, met het Lam.

21²³ De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het Lam.

21²⁴ De volken zullen bij haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid in haar.

21²⁵ Haar poorten zullen geen enkele dag gesloten worden, want er zal geen nacht zijn. 21²⁶ En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de volken in haar brengen.

21²⁷ Niets onreins zal er binnenkomen en niemand die zich schuldig maakt aan gruwel en leugen, maar alleen zij die in het levensboek van het Lam geschreven staan.

9.3 Er zal duurzaam leven zijn

22¹ Toen liet hij mij een rivier met kristalhelder levenswater zien. De rivier ontsprong uit de troon van God en het Lam.

22² In het midden van het stadsplein en aan weerszijden van de rivier stond de levensboom, die twaalfmaal vruchten voortbracht: elke maand gaf hij zijn vrucht. De bladeren van de boom waren tot genezing van de volken.

22³ Er zal geen enkele banvloek meer zijn.

De troon van God en het Lam zal in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en zijn aangezicht aanschouwen. 22⁴ Zijn naam zal op hun voorhoofd staan. 22⁵ Er zal geen nacht meer zijn en ze hebben geen lamplicht of zonlicht meer nodig, want Jahweh God zal over hen lichten.

En zij zullen als koningen heersen tot in de verste tijden.

9.4 Verkondig Christus' komst

22⁶ Toen zei hij tegen mij: “Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. Jahweh God, die de profeten inspireert, heeft zijn engel gezonden om zijn dienaren te laten zien wat spoedig gebeuren moet.”

22⁷ “Zie, Ik kom spoedig! Gelukkig die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt.”

22⁸ Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, viel ik in aanbidding neer voor de voeten van de engel die mij deze dingen liet zien. 22⁹ Maar hij zei tegen mij: “Niet doen! Ik ben maar een dienaar zoals u en uw profeterende broeders en zusters en zij die de woorden van dit boek in acht nemen. Aanbid God!” 22¹⁰ Verder zei hij tegen mij: “Verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. 22¹¹ Laat de onrechtvaardige nog meer onrecht doen en de onreine zich nog meer verontreinigen; laat de rechtvaardige nog meer gerechtvaardigd worden en de heilige nog meer geheiligd.”

22¹² “Zie, Ik kom spoedig, en mijn loon breng Ik mee, om ieder te vergelden naar zijn daden. 22¹³ Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. 22¹⁴ Gelukkig zij die

hun kleding wassen, opdat zij de beschikking krijgen over de levensboom en door de poorten de stad mogen binnengaan. 22¹⁵ Buiten blijven de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaren en ieder die de leugen liefheeft en ernaar handelt.”

22¹⁶ “Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te betuigen ten behoeve van de gemeenten. Ik, Ik ben de Wortel uit het geslacht van David, de blinkende morgenster.”

9.5 Christus' komst noopt tot een keuze

22¹⁷ De Geest en de bruid zeggen: “Kom!” Laat wie het hoort zeggen: “Kom!”

Wie dorst heeft, kome. Wie wil, neme gratis het levenswater.

22¹⁸ “Ik betuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn. 22¹⁹ En als iemand iets afneemt van de woorden van het boek van deze profetie, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn.”

22²⁰ Hij die deze dingen betuigt, zegt: “Ja, Ik kom spoedig.” Amen. Kom, Heer Jezus!

22²¹ De genade van de Heer Jezus zij met allen.