

Wanneer komt Jezus terug?



Jezus, geschilderd door Akiane Kramarik

Met [Opwekking 585](#) zingen we:

*Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.*

*Er klinkt geschal,
wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.*

*Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen!*

In Openbaring 20:7-15 lezen we dat er nog iets voorafgaat aan de opstanding van de doden en daarmee aan de terugkomst van Jezus: de satan wordt losgelaten. In bijna alle Bijbelvertalingen is te lezen dat de duivel er dan opuit gaat om de volken aan de vier hoeken van de aarde tot de oorlog te verleiden. Het probleem met dat deze vertaling is, dat de aarde bolvormig is en dus geen vier hoeken heeft. De bolvorm van de aarde was in de oudheid al bekend bij Plato (427–347 v.Chr.) en Aristoteles (384–322 v.Chr.).

Eratosthenes (276–194 v.Chr.) ging nog verder en berekende als eerste de omtrek van de aarde. Plinius de Oudere, een tijdgenoot van de apostelen, schreef hierover: “Door Eratosthenes, een man die in de finesses van alle wetenschappen en in elk geval op dit gebied boven alle anderen uitsteekt in scherpzinnigheid, en met wiens visie, naar ik zie, de geleerden ook algemeen instemmen, is de omtrek van de gehele aardbol gesteld op 252.000 stadiën. In Romeinse maten omgerekend staat dit gelijk aan 31.500 mijlen. Een brutaal waagstuk, maar steunend op een zo ingenieuze argumentatie dat ik me zou schamen er geen geloof aan te hechten.” (Jona Lendering, [NWA: Platte aarde](#)). “De Grieken en Romeinen beschouwden de aarde als een ronde bol. Op een munt staat de zoon van keizer Domitianus afgebeeld als een Jupiter gezeten op een globe, met zijn handen opgeheven naar de zeven sterren van de Grote Beer.” (Mart-Jan Paul, [Aarde is niet plat in de Bijbel](#)).

Het Griekse woord voor “land” is hetzelfde als dat voor “aarde”. De correcte vertaling is daarom niet “de vier hoeken van de aarde”, maar “de vier hoeken van het land”. Met het land wordt in dit geval het land Israël bedoeld. Dat blijkt uit het vervolg waar gesproken wordt over de geliefde stad. Daarmee wordt Jeruzalem aangeduid (Sirach 24:11; Psalm 78:68; 87:2-3, 132:13; Jeremia 11:15). De vermelding van “de legerplaats van de heiligen” wijst in dezelfde richting. De “heiligen” is hier evenals in Daniël 7:18, 22, 25, 27 en Efeziërs 2:19 een aanduiding voor het volk Israël. De “legerplaats van de heiligen” is dan een aanduiding voor de plaats waar het leger van Israël zich bevindt.

Het is niet moeilijk om hier een verband te leggen met onze eigen tijd. In februari 2011 noemde Joël Voordewind in een [interview met het Reformatorisch Dagblad](#) het Iraanse regime “een moordmachine waar een satanische macht achter zit”. Al tientallen jaren worden gevangenen in Iran verkracht, gefolterd en geëxecuteerd door mensen die er een satanisch genoegen in scheppen om anderen te zien lijden.

Het Iraanse regime is niet alleen een ernstige bedreiging voor de eigen bevolking. Iran is het epicentrum van het [islamitisch fundamentalisme](#), dat een wereldwijde bedreiging vormt. Sinds de komst van Khomeini exporteert Iran de islamitische revolutie naar andere landen en probeert die in hun greep te krijgen en te houden. Iran wil deze landen gebruiken in een meervoudige simultane aanval op Israël.

“Het originele Iraanse plan was dat zowel Hezbollah als Hamas samen met de terroristische groepen in Judea en Samaria een grootscheepse aanval op Israël zouden uitvoeren. Dit plan werd tot op het hoogste niveau besproken in vergaderingen in Beiroet, Damascus en Teheran. De laatste vergadering vond plaats in de eerste dagen van oktober 2023 in Beiroet, en werd bijgewoond door Hamas-leiders, Hezbollah-commandanten, leiders van Palestijnse Islamitische Jihad en leden van de Quds Brigade van de Islamitische Revolutionaire Garde van Iran.

Deze grootscheepse aanval voorzag in de invasie van het noorden van Israël door de elite-eenheid Radwan (Hezbollah), een invasie van de dorpen op de Golan Hoogvlakte door sjiïetische milities die naar Syrië waren overgebracht door de Ouds Brigade, en Hamas in het zuiden van Israël. De aanval moest Israël in grote problemen brengen en zou tot de uiteindelijke terugtrekking van de IDF uit Samaria en Judea hebben moeten leiden. Vooral ayatollah Ali Khamenei, de leider van Iran, hechtte grote waarde aan het front in het hartland van Israël, *omdat ineensstorting van dit front de weg naar Jeruzalem zou vrij maken*.

De aanval moest worden begeleid door enorme raketbarrages vanaf drie fronten. Op dit plan werd al lange tijd geanticipeerd door de IDF en dan met name de Hezbollah-invasie van het noorden van Israël. Zoals inmiddels is vast komen te staan ging de IDF ervan uit dat Hamas niet in staat zou zijn tot een invasie, omdat er een ondergrondse betonnen muur was gebouwd rond Gaza waardoor de tunneldreiging was geneutraliseerd, zo dacht men. Zoals we nu weten was dit een volledig verkeerde inschatting.

Dat het Iraanse plan niet werd uitgevoerd in deze vorm op 7 oktober, had slechts te maken met het feit dat Hamas in Gaza besloot om zijn eigen plannen uit te voeren zonder Iran en Hezbollah in te lichten. Hamas-

leider Saleh al-Arouri, bijvoorbeeld, werd slechts een halfuur voor de invasie in de vroege ochtend van 7 oktober 2023 ingelicht over het begin van de operatie. Het verklaart ook waarom Khamenei na 7 oktober, naar verluidt, kwaad was op Hamas. Hamas-leider Yahiyah Sinwar bewees hiermee zijn reputatie van eigengereidheid en ongebreidelde trots. De Hamas-leider in Gaza staat bekend als iemand die zelden advies aanneemt en zijn eigen beslissingen neemt.

De echte reden voor het uitblijven van de grote gecoördineerde operatie tegen Israël was echter de bliksemsnelle reactie van de Amerikaanse president Joe Biden, die direct na te zijn ingelicht over de situatie in Israël een aantal vergaande maatregelen nam. Biden gaf opdracht tot een luchtbrug, waarmee duizenden tonnen wapens en munitie naar Israël werden overgebracht in de eerste weken na de slachtpartij die Hamas in Zuid-Israël aanrichtte. De Amerikaanse president gaf ook opdracht om een snelle interventiemacht van tweeduizend militairen te stationeren in de buurt van Israël.

Op bevel van Biden werd ook een vloot oorlogsschepen samengetrokken voor de kust van Israël, onder leiding van het vliegdekschip USS Gerald Ford. Biden gaf ongeveer tegelijkertijd een duidelijke waarschuwing aan Hezbollah, toen hij Iran en de Libanese terreurbeweging onomwonden vertelde: "Don't!" (Waag het niet!)."

(Yochanan Visser, [Hoe Hamas op 7 oktober het Iraanse plan met Israël frustreerde](#))

"Intussen hebben duizenden leden van sjiietische milities over het hele Midden-Oosten zich opgegeven als vrijwilliger voor Hezbollah's oorlog met Israël, aldus The Washington Post. Hezbollah leider Hassan Nasrallah refereerde hier ook aan tijdens zijn laatste tv toespraak afgelopen woensdag. In Israël zelf waarschuwen vooraanstaande politici zoals Gideon Saar en Avigdor Liberman voor een scenario waarbij Iran zijn jarenlang verklaarde voornemen van de liquidatie van de Joodse staat gaat uitvoeren.

Liberman had het zelfs over een nieuwe Holocaust en voorspelde dat Israël binnen twee jaar van alle kanten zal worden aangevallen door de Iraanse coalitie van milities en terreurorganisaties. Ex premier Ehud Barak denkt zelfs dat een dergelijk scenario zich zal voltrekken binnen een jaar."

(Yochanan Visser, [Israël verder in het nauw vanwege Hezbollah en de Iraanse as](#)).

Het Iraanse regime denkt zelf overigens dat het niet zo snel gaat. In 2017 "hebben de Iraanse leiders een digitale countdownklok geplaatst op het Palestijnse plein in Teheran. Deze elektronische klok telt terug tot het tijdstip van de vernietiging van Israël door Iran, aldus Ayatollah Ali Khamenei. Dat moment valt in het jaar 2040" ([De Iraanse countdown om Israël van de kaart te vegen](#)).

Ook al heeft de duivel een leger zo talrijk als het zand van de zee, het zal hem niet baten. Zijn plan loopt op een mislukking uit: "Ze gingen op over de breedte van het land en omringden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar vuur daalde neer uit de hemel en verteerde hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet zijn. Daar zullen ze dag en nacht gepijnigd worden, tot in de verste tijden." (Openbaring 20:9-10).

We weten niet precies wanneer Jezus terugkomt. Dat hoeven we ook niet te weten. Wel is het belangrijk dat we aan het onwettelijk christelijk geloof vasthouden en verlangend uitzien naar Jezus' komst. Dan kunnen we het uitroepen: "Kom, Heer Jezus!" (Openbaring 22:20).

Albert Welleweerd, 17 augustus 2024