

Je kunt op Gods woord bouwen

In Genesis 1:1-2:3 lezen we hoe God hemel en aarde schiep en tenslotte rustte van zijn scheppingswerk. Eerst schiep God licht, lucht en land. Zo maakte Hij ruimte voor de hemellichamen, de dieren en de mensen, die daarna geschapen werden. Maar *hoe* schiep God dit alles? Hij deed dat door zijn *woord*, door te *spreken*. Tienmaal lezen we in Genesis 1 dat God *sprak*:

1. Toen zei God: 'Er moet licht zijn!' En er was licht. (Genesis 1:3).
2. En God zei: 'Er moet een uitspannel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere.' ... Zo gebeurde het. (Genesis 1:6, 7b).
3. En God zei: 'Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt.' Zo gebeurde het. (Genesis 1:9).
4. En God zei: 'Het land moet zich tooien met jong groen gras, zaadvormend gewas en vruchtbomen die ieder naar zijn soort hun vruchten dragen, met zaad erin.' Zo gebeurde het. (Genesis 1:11).
5. En God zei: 'Er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden; zij moeten als tekens dienen, voor zowel de feesten als voor de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten.' Zo gebeurde het. (Genesis 1:14).
6. En God zei: 'Het water moet wemelen van dieren en boven het land moeten de vogels vliegen langs het hemelgewelf.' (Genesis 1:20).
7. God zegende ze en Hij sprak: 'Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk het water van de zee, en laat de vogels talrijk worden op het land.' (Genesis 1:22).
8. En God zei: 'Het land moet levende wezens voortbrengen van allerlei soort: tamme dieren, kruipende dieren en wilde beesten van allerlei soort.' Zo gebeurde het. (Genesis 1:24).
9. En God zei: 'Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' (Genesis 1:26).
10. En God zei: 'Hierbij geef Ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten; zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef Ik al het groene gras als voedsel.' Zo gebeurde het. (Genesis 1:29-30).

Bij de schepping zien we de kracht van Gods woord. Hij sprak en... zo gebeurde het: "wat Hij uitsprak, dat ontstond, Hij beval, en het gebeurde" (Psalm 33:9). God slaakt geen loze kreten: zijn woord heeft *effect*. Daarom kun je op dat woord bouwen.

Als Hij iets zegt,
zal Hij het dan niet doen?
En als Hij iets belooft,
zal Hij het dan niet nakomen?
(Numeri 23:19b).

De boodschap van Genesis 1:1-2:3 is dus dat je op Gods woord kunt bouwen. Deze boodschap kan als volgt uitgewerkt worden:

1. God bewerkt alle dingen.
2. Door zijn woord schenkt God licht.
3. Door zijn woord toont God dat Hij hoog verheven is.
4. Door zijn woord schenkt God leven.
5. Gods werk komt af.

1. God bewerkt alle dingen

"In het begin schiep God de hemel en de aarde." Zo begint de Bijbel. Slechts een korte zin, maar wel beslissend voor ons geloof. God heeft alles gemaakt. Zonder Hem zou er niets zijn. Geen planten, geen dieren en geen mensen. Geen land, geen water en geen lucht. Geen zon, geen maan en geen sterren. Helemaal niets.

God heeft alles tot stand gebracht en Hij bewerkt ook nu nog alles. Daarom heet God ook *Jahweh*, d.w.z. Hij-is-actief. Wie op Hem zijn vertrouwen stelt, zal niet bedrogen uitkomen:

Gelukkig de mens, als de God van Jakob hem helpt,
als zijn hoop is gevestigd op de HEER, zijn God,
de maker van hemel en aarde,
van de zee en al wat erin is.
Hij blijft bedacht op trouw voor altijd,
voor het recht der onderdrukten komt Hij op,
Hij geeft de hongerigen brood,
de HEER maakt geboeiden vrij;
de HEER opent blinden de ogen,
de HEER richt verslagenen op,
de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
de HEER neemt de vreemdeling in bescherming,
wees en weduwe staat Hij bij;
maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor.
(Psalm 146:5-9).

2. Door zijn woord schenkt God licht

Aanvankelijk heerste er duisternis op de aarde. Maar toen sprak God: "Er moet licht zijn!" (Genesis 1:3). En toen was er licht. Aan dit scheppingswoord van God hebben wij het te danken dat wij niet als blinden in de duisternis hoeven rond te tasten.

Om ons het verschil tussen duisternis en licht te laten proeven, heeft God ons niet enkel licht gegeven. De dag wordt afgewisseld door de nacht. Na de donkere nacht breekt steeds opnieuw het licht van de dag door.

Maar niet alleen Gods scheppingswoord verdrijft de duisternis. Ook zijn op schrift gestelde woord brengt licht. Of zoals David dichtte:

Uw woord is een lamp voor mijn voeten,
uw woord is een licht op mijn weg.
...
Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht,
brengt het ongeschoolden tot inzicht.
(Psalm 119:105, 130).

Door Gods onderwijs in de Bijbel zien we duidelijk de weg die we in ons leven moeten gaan. We lezen dan ook in Spreuken 6:23: "Want de voorschriften zijn een lamp, de lering is een licht en aanmaningen tot lering zijn een weg naar het leven".

We zien dus dat zowel Gods scheppingswoord als zijn op schrift gestelde woord licht brengt. Maar er is meer. In het eerste hoofdstuk van Johannes lezen we namelijk dat Gods woord in Jezus Christus vlees en bloed is geworden. En ook Gods woord in de persoon van Jezus brengt licht. Johannes noemt Hem het ware Licht:

Het ware Licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
(Johannes 1:9).

Zelf duidde Jezus zich aan als het licht van de wereld:

Ik ben het licht van de wereld.
Wie Mij volgt, gaat zijn weg niet in de duisternis,
maar zal het ware levenslicht bezitten.
(Johannes 8:12).

Ook nu nog is Jezus Christus het licht van de wereld. In de weg van dood en opstanding heeft Hij over de machten van de duisternis getriomfeerd. De duisternis kon Hem niet overweldigen: "Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan." (Johannes 1:5). Door de verkondiging van Christus' verlossingswerk roept God ons uit de duisternis van ons leven tot zijn wonderlijk licht (1 Petrus 2:9).

Uiteindelijk zal de duisternis geheel verdreven worden. Dat belooft ons het laatste Bijbelboek: "Er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht meer nodig van lamp of zon, want God de Heer zal over hen lichten" (Openbaring 22:5).

3. Door zijn woord toont God dat Hij hoog verheven is

Gods woord schenkt niet alleen licht, maar maakt ook scheiding tussen onder en boven, tussen aarde en hemel. Zo laat God zien dat er een ontzaglijk verschil is tussen Hem, die in de hemel hoog boven de wolken troont, en ons, die de aarde bewonen. Juist omdat God de Verhevene is en wij maar nietige mensen zijn, moeten wij alles van zijn beloften verwachten.

De HEER staat hoog boven alle volken
zelfs boven de hemel staat zijn glorie.
Wie is als de Heer, onze God?
Hij troont in de hemel daarboven,
Hij zorgt voor de aarde beneden.
Wie is als Hij in hemel en op aarde?
(Psalm 113:4-6).

4. Door zijn woord schenkt God leven

Op de derde dag sprak God: "Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien, zodat het droge zichtbaar wordt." (Genesis 1:9). En zo gebeurde het. "Het droge noemde God land, en het samengevloeide water noemde Hij zee." (Genesis 1:10). Op het land - de woonplaats van de mens - liet God gewas en geboomte opschieten. Later, op de zesde dag, schiep God ook de landdieren. Tenslotte schiep God de mens. "En God zei: 'Nu gaan Wij de mens maken, als beeld van Ons, op

Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.' En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. God zegende hen, en God sprak tot hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.'" (Genesis 1:26-28).

Zo schonk God de mens het leven. Maar... God kan het leven van de mens ook weer terugnemen. Hij kan de scheiding tussen zee en land weer ongedaan maken door het water van de zee het land te laten overstromen. De mens komt dan op jammerlijke wijze om. We zien dat bijvoorbeeld bij de zondvloed.

In Johannes 1 wordt een parallel getrokken tussen het levenschenkende woord van God bij de schepping en het vleesgeworden woord, Jezus Christus: "Wat ontstaan was, had leven in Hem" (Johannes 1:3b, 4a). D.w.z. zoals God bij de schepping door zijn woord het leven schonk, zo schenkt Hij nu ook door Jezus Christus leven. Jezus' woorden zijn levenswoorden: "De woorden die Ik tot jullie gesproken heb, zijn geest: ze zijn leven." (Johannes 6:63). "In uw woorden vinden we inderdaad eeuwig (duurzaam) leven", beaamde Petrus (Johannes 6:68). Daarom spreekt Johannes over Jezus in zijn eerste brief als over "het Woord dat leven is" (1 Johannes 1:1).

Door doden op te wekken toonde Jezus dat Hij inderdaad leven schenkt. "Waarachtig, Ik verzeker u: er komt een uur, ja het is er al, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en zij die ernaar luisteren zullen leven. Want de Vader, die bron van leven is, heeft de Zoon gemachtigd om eveneens bron van leven te zijn" (Johannes 5:25-26). Deze opwekkingen waren nog maar een voorproefje van wat er eenmaal aan het einde van de tijden zal gebeuren, wanneer de gelovigen een onvergankelijk leven zullen ontvangen.

Houd het woord aan uw dienaar in gedachten,
waarmee U mijn hoop hebt gewekt.
In mijn ellende is dit mijn troost:
uw belofte geeft mij opnieuw het leven.
(Psalm 119:49-50).

5. Gods werk komt af

Op de zevende dag hield God op met werken. Maar waarom rustte Hij van zijn werk? Niet omdat Hij moe was. Niet omdat Hij het niet meer zag zitten. Maar omdat zijn werk àf was! Dat maakte de zevende dag tot een feestelijke dag. Geen wonder dat God deze dag zegende en apart zette. 't Was toch ook een gedenkwaardige dag?

In Israël wees de sabbat terug naar deze gedenkwaardige dag, de dag waarop Gods scheppingswerk àf was (Exodus 20:8-11). De sabbat leert ons: God komt klaar met zijn werk. Als Hij ergens aan begint, dan maakt Hij het ook af. Dat gold voor zijn scheppingswerk, maar geldt ook voor zijn verlossingswerk. Daarom mogen we in vertrouwen uitzien naar de definitieve rust, naar die gedenkwaardige dag waarop al Gods werk àf is.