

Bijbelstudie over Genesis 48 en 49

N.a.v. hoofdstuk 10 van *Hij begon*.

Lezen: Hosea 11

Zingen: Ps. 80:1–4

Genesis: God komt zijn beloften zeker na

Om grip te krijgen op Genesis 48 en 49 gebruik ik mijn eigen methode. Daarbij ga ik eerst uit van het geheel van het boek Genesis om vervolgens vanuit dat geheel de verschillende onderdelen te benaderen. Ik begin dus met de hoofdingeling van het bijbelboek Genesis:

A	1:1–6:8	Aan Gods beloften zijn voorwaarden verbonden
B	6:9–11:9	Zonder Gods belofte is er geen leven
C	11:10–25:11	Je moet Gods beloften uiterst serieus nemen
B'	25:12–35:19	Gods belofte brengt grote zegen
A'	36–50	Gods beloften worden hoe dan ook vervuld

Genesis 36–50: Gods beloften worden hoe dan ook vervuld

Genesis 36–50 bestaat net als het boek Genesis zelf uit vijf onderdelen. Om verder te komen moet van elk onderdeel het thema geformuleerd worden. Ik doe dat door van elk onderdeel eerst de centrale tekst te bepalen. Hoe ik aan die centrale teksten kom, laat ik nu in het midden. Anders wordt het verhaal te technisch. Hier volgt de verdeling van Genesis 36–50 met de centrale teksten:

A	36:1–37:1	Dit zijn de koningen die in Edom geregeerd hebben nog voordat er een koning over de Israëlieten regeerde ... (36:31–39).
B	37:2–36	'Kijk daar eens', zeiden ze tegen elkaar, 'daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans! Laten we hem vermoorden en in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt.' (37:19–20)
C	38	Hij gaf het haar en had gemeenschap met haar, en zij werd zwanger van hem (38:18b).
B'	39:1–47:26	Hij vervolgde: 'Hierbij geef ik u het gezag over heel Egypte', en hij deed zijn zegelring af, schoof die aan Jozefs vinger, gaf hem kleren van fijn linnen en hing hem een gouden keten om de hals. Hij liet hem rondrijden in de op een na mooiste wagen die hij bezat, en voor Jozef uit gingen dienaren die riepen: 'Eerbied!' Zo stelde hij Jozef aan over heel Egypte. (41:43–45).
A'	47:27–50:26	Op uw hulp hoop ik, HEER! (49:18) (Vertaling 1951: Op uw heil wacht ik, o HERE)

Op basis van het bovenstaande kunnen de subthema's van Genesis 36–50 als volgt geformuleerd worden:

A	36:1–37:1	De vervulling van Gods beloften komt wel, maar niet snel.
B	37:2–36	Het kwaad is een aanslag op Gods beloften.
C	38	God schakelt het gedrag van mensen in bij de vervulling van zijn beloften.
B'	39:1–47:26	God doet het kwade meewerken ten goede.
A'	47:27–50:26	Op de vervulling van Gods beloften moet je wachten.

Genesis 47:27–50:26: Op de vervulling van Gods beloften moet je wachten

Ook Genesis 47:27–50:26 bestaat op zijn beurt weer uit vijf onderdelen. Hier volgt de verdeling met de centrale teksten:

A	47:27–31	Jozef beloofde het (47:30b) (Jozef beloofde Jakob dat hij hem in Kanaän zou begraven, in het graf dat Abraham van Efron had gekocht).
B	48	Hij zegende Jozef met deze woorden: 'De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaak zich richtten, de God die <i>mijn leven lang</i> (Vertaling 1951: <i>tot op deze dag</i>) mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geve deze jongens zijn zegen. Moge mijn naam door hen voortleven, en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden.' (48:15–16)
C	49:1–28	Op uw hulp hoop ik, HEER! (49:18) (Vertaling 1951: Op uw heil wacht ik, o HERE)
B'	49:29–50:21	Toen de rouwperiode voorbij was, zei Jozef tegen de hovelingen van de farao: 'Als u mij een dienst wilt bewijzen, legt u dan het volgende aan de farao voor: Mijn vader heeft mij kort voordat hij stierf laten zweren dat ik hem in het graf zou leggen dat hij in Kanaän heeft laten uithouwen. Ik zou graag toestemming krijgen om mijn vader daar te gaan begraven. <i>Daarna zal ik terugkomen</i> . De farao liet antwoorden: 'Het is goed, u mag uw vader daar begraven, zoals u hem hebt gezworen.' (50:4–6)
A'	50:22–26	Toen hij zijn einde voelde naderen, zei hij tegen zijn broers: 'God zal zich jullie lot aantrekken: hij zal jullie uit dit land wegleiden en je naar het land brengen dat hij onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob heeft beloofd. Zweer me dat jullie, wanneer God zich jullie lot aantrekt, mijn lichaam van hier zult meenemen.' (50:24–25)

Op basis van het bovenstaande kunnen de subthema's van Genesis 47:27–50:26 als volgt geformuleerd worden:

A	47:27–31	Je hebt nu alleen nog maar een teken en onderpand van Gods beloften.
B	48	God zorgt voor je ook voordat Hij zijn beloften in vervulling doet gaan.
C	49:1–28	In de toekomst zul je rijk gezegend worden.
B'	49:29–50:21	De vervulling van Gods beloften is nu nog onbereikbaar.
A'	50:22–26	Zorg dat je er bij bent als God zijn beloften vervult.

Genesis 48: God zorgt voor je ook voordat Hij zijn beloften in vervulling doet gaan

Ook Genesis 48 bestaat uit vijf onderdelen. Hier volgt de verdeling met de centrale teksten:

A	48:1–7	Hij zei tegen Jozef: 'God, de Ontzagwekkende, is in Luz, in Kanaän, aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. Hij heeft me gezegd: "Ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven; er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven." (48:4–5)
B	48:8–14	'Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien', zei hij tegen Jozef, 'maar God heeft me zelfs je nakomelingen laten zien.' (48:11)
C	48:15–16	Hij zegende Jozef met deze woorden: 'De God naar wiens wil mijn voorouders Abraham en Isaak zich richtten, de God die <i>mijn leven lang</i> (Vertaling 1951: <i>tot op deze dag</i>) mijn herder is geweest, de engel die mij heeft bevrijd van alle onheil, hij geve deze jongens zijn zegen. Moge mijn naam door hen voortleven, en ook die van mijn voorouders Abraham en Isaak, en mogen zij zich over de hele aarde uitbreiden.' (48:15–16)
B'	48:17–20	Maar zijn vader wilde dat niet. 'Ik weet het, mijn zoon', zei hij, 'ik weet het. Ook uit hem zal een volk voortkomen, ook hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer zal machtiger worden dan hij, en uit hem zullen tal van volken voortkomen.' (48:19)
A'	48:21–22	Daarna zei Israël tegen Jozef: 'Ik zal nu spoedig sterven. Maar God zal jullie terzijde staan en jullie laten terugkeren naar het land van je voorouders. En jou geef ik meer dan je broers: een bergrug die ik de Amoriëten met mijn zwaard en mijn boog afhandig heb gemaakt.' (48:21–22)

Op basis van het bovenstaande kunnen de subthema's van Genesis 48 als volgt geformuleerd worden:

A	48:1–7	God is degene die je de beloften heeft gegeven.
B	48:8–14	God zorgt beter voor ons dan we zelf denken.
C	48:15–16	Voor jou was God er, is Hij er en zal Hij er zijn.
B'	48:17–20	Gods wegen zijn anders dan onze wegen.
A'	48:21–22	God is degene die de beloften in vervulling doet gaan.

Genesis 49:1–28: In de toekomst zul je rijk gezegend worden

Genesis 49:1–28 bestaat eveneens uit vijf onderdelen. Hier volgt de verdeling met de centrale teksten:

A	49:1–2	Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: 'Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Kom hier en luister, zonen van Jakob, luister naar Israël, je vader.' (49:1–2)
B	49:3–17	Juda zal de konings scepter niet verliezen, de staf waarmee hij voor altijd regeert; de volken brengen hem geschenken, onderwerpen zich aan zijn wil. Hij bindt zijn ezel aan een wijnstok, een wijnstok met dieprode druiven, zijn kleren wast hij in bloedrode wijn. Zijn ogen zijn donkerder dan wijn, zijn tanden witter dan melk. (49:10–12 GNB).
C	49:18	Op uw hulp hoop ik, HEER! (49:18) (Vertaling 1951: Op uw heil wacht ik, o HERE)
B'	49:19–27	Naftali, een hinde in vrijheid, die prachtige kalveren werpt (49:21).
A'	49:28	Dit waren alle stammen van Israël, twaalf in getal, en met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen (49:28).

Op basis van het bovenstaande kunnen de subthema's van Genesis 49:1–28 als volgt geformuleerd worden:

A	49:1–2	Je toekomst is nu al zeker.
B	49:3–17	Je zult met eer en heerlijkheid gekroond worden.
C	49:18	Je toekomst is echt iets om naar uit te zien.
B'	49:19–27	Je zult helemaal tot je recht komen.
A'	49:28	Je krijgt toebedeeld wat bij jou past.

Zingen: Ps. 80:5–10.

Albert Welleweerd