

Psalm 110: De Messias is veel groter dan David

Van David, een psalm.

A Psalm 110:1b-2 Betrouwbaarheid

Jahweh spreekt tot mijn heer: 'Neem plaats aan Mijn rechterhand, totdat Ik van uw vijanden een bank voor uw voeten gemaakt heb. Uit Sion reikt Jahweh u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden.'

B Psalm 110:3a Gerechtigheid

'Uw volk: vrijwillige gaven¹ op de dag van uw macht op heilige bergen².'

C Psalm 110:3b Kern

'Uit ontferming³ heb Ik u vóór de Morgenster verwekt⁴.'

B' Psalm 110:4 Recht

Jahweh heeft gezworen, en komt op Zijn eed niet terug: 'U bent priester voor eeuwig, naar de orde van Melchisedek.'

A' Psalm 110:5-7 Trouw

Mijn heer⁵ aan Uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.

Thema: De Messias is veel groter dan David

Psalm 110 gaat over de Messias. Dat blijkt duidelijk uit Matteüs 22:41-46: "Nu de farizeeën om Hem heen stonden, stelde Jezus hun deze vraag: 'Wat denkt u over de Messias? Van wie is Hij een zoon?' 'Van David,' antwoordden ze. Jezus vroeg: 'Hoe kan David Hem dan, sprekend door de Geest, Heer noemen? Want hij zegt: "De Heer sprak tot mijn Heer: 'Neem plaats aan mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'" Als David Hem dus Heer noemt, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?' En niemand was in staat Hem een antwoord te geven, noch durfde iemand Hem vanaf die dag nog een vraag te stellen."

Wat Jezus hier aangeeft, is dat de Messias veel groter is dan David. De farizeeën en schriftgeleerden (Marcus 22:35-37) denken veel te klein over de Messias. Psalm 110 laat zo'n 1000 jaar vóór de komst van de Messias zien hoe groot de Messias wel niet is. Deze grootheid van de Messias blijkt uit het volgende:

¹ In de Wet van Mozes betekent nedabah "vrijwillige gaven" (Exodus 35:29; 36:3; Leviticus 7:16; 22:18, 21, 23; 23:38; Numeri 15:3; 29:39; Deuteronomium 12:6, 17; 16:10; 23:23).

² "Heel wat Hebreeuwse handschriften lezen ... harre-qodesj 'heilige bergen' ... NBV kiest voor deze vertaling" (M.J. Paul | G. van den Brink | J.C. Bette (red.), *Bijbelcommentaar Psalmen II | Spreuken | Prediker*, Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek, 2011 (Studiebijbel Oude Testament, deel 8), pagina 44, voetnoot 18).

³ Ik stel voor hier met een andere vocalisatie [racham](#) (ontferming) in plaats van [rechem](#) (moederschoot) te lezen. Mitchel Dahood vertaalt in navolging van een suggestie van D.N. Freedman met "your Comforter" (*Psalms III (101-150)*, Garden City: Doubleday, 1970 (The Anchor Bible 17A), pagina 116).

⁴ "Het woord yalduteka betekent van 'van uw jeugd', maar de [LXX](#) heeft het woord opgevat als yelidtika 'Ik heb u verwekt/voortgebracht' als in Ps.2:7" (M.J. Paul | G. van den Brink | J.C. Bette (red.), *Bijbelcommentaar Psalmen II | Spreuken | Prediker*, Veenendaal: Centrum voor Bijbelonderzoek, 2011 (Studiebijbel Oude Testament, deel 8), pagina 44, voetnoot 20). Melito van Sardes ([Over het Pascha](#) 82) en de [Vulgaat](#) volgen ook deze lezing. Volgens de [NBV](#) komt deze lezing ook in sommige Hebreeuwse handschriften voor.

⁵ "my lord. Revocalizing MT *adonay* as *adoni*, the term designating the human king in vs. 1" (Mitchel Dahood, *Psalms III (101-150)*, Garden City: Doubleday, 1970 (The Anchor Bible 17A), pagina 118). Dr. C.A. Tukker kwam tot dezelfde conclusie: "Logischer is ... om 'uw rechterhand' te vergelijken met 'mijn rechterhand' (vs 1) en de zin zo op te vatten: Adonaj is aan de rechterhand van God en ontleent aan de HERE de geweldige kracht, die Hem in staat stelt om te handelen in de strijd, zoals vss 5-7 verhalen" ('Psalm 110' in: *Tekst voor Tekst*. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht, Den Haag: Boekencentrum, 1987, pagina 341).

- A De Messias zetelt aan Gods rechterhand in het hemelse Jeruzalem
- B Als de Messias regeert, wordt God wereldwijd vrijwillig gediend
- C De Messias is al vóór de schepping tot koning aangesteld
- B' De gaven en de zegen van de Messias staan voor eeuwig vast
- A' De Messias is onoverwinnelijk en rekent af met zijn vijanden

A De Messias zetelt aan Gods rechterhand in het hemelse Jeruzalem

Jahweh spreekt tot mijn heer: 'Neem plaats aan Mijn rechterhand, totdat Ik van uw vijanden een bank voor uw voeten gemaakt heb. Uit Sion reikt Jahweh u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden.'

Tijdens het verhoor voor het Sanhedrin heeft Jezus duidelijk aangegeven dat deze tekst over Hem gaat. Hij is de Messias die voorzeker aan de rechterhand van God zal plaatsnemen: "Dat ben Ik, en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en Hem zien komen op de wolken van de hemel" (Marcus 14:62). Jezus verbindt hier Psalm 110 met Daniël 7, waar we lezen: "Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed hem voor Zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet weggenomen zal worden, en zijn koningschap zal niet te gronde gaan" (Daniël 7:13-14). Door de verwoesting van Jeruzalem en de tempel zou Jezus laten zien dat Hij na Zijn hemelvaart inderdaad als de verhoogde Mensenzoon aan Gods rechterhand zetelt.⁶

Voor de gelovigen is het een grote troost dat Jezus aan de rechterhand van God zetelt:

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? (Romeinen 8:34b-35a)

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan Zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld (Efeziërs 1:18-22).

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met Hem in luister verschijnen (Kolossenzen 3:1).

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld heeft geschapen. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit (Hebreeënen 1: 1-3).

De kern van mijn betoog is dat wij een hogepriester hebben die in de hemel heeft plaatsgenomen aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht (Hebreeënen 8:1-2).

De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die zonden nooit teniet zullen doen, terwijl Hij, na Zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed Zijn plaats aan Gods

⁶ Zie A. Welleweerd, [Het teken van de verhoogde Mensenzoon](#).

rechterhand heeft ingenomen, waar Hij wacht op het moment dat Zijn vijanden voor Hem tot een bank voor Zijn voeten zijn gemaakt (Hebreeën 10:11-13).

De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan Hem onderworpen zijn (1 Petrus 3:21b-22).

Voor Jezus' vijanden is dit echter een grote verschrikking. De apostelen hebben dan ook niet voor niets hun volksgenoten indringend gewaarschuwd en tot bekering opgeroepen:

Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan Zijn rechterhand, en heeft van de Vader de Heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft Hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. Want David is niet naar de hemel opgestegen, maar hij zegt: "De Heer sprak tot mijn heer: 'Neem plaats aan Mijn rechterhand, totdat Ik van uw vijanden een bank voor uw voeten gemaakt heb.'" Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld (Handelingen 2:32-36).

De God van onze voorouders heeft Jezus weer tot leven gewekt, nadat u Hem had vermoord door Hem aan een kruishout te hangen. God heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven (Handelingen 5:30-31).

In Psalm 2:6 zegt God: "Ikzelf heb Mijn koning gezalft, op de Sion, Mijn heilige berg." Daar wordt met Sion het aardse Jeruzalem bedoeld. In Psalm 110:2 wordt met Sion echter het hemelse Jeruzalem bedoeld. De Messias troont immers naast God in de hemel en daar is dan ook zijn scepter: "Er zijn ... afbeeldingen gevonden waarop je de onderkoning op de troon naast de farao ziet zitten. De scepter rust tussen beide tronen in, dat wil zeggen dat die onderkoning over de regeermacht kan beschikken."⁷ Daarom moet het Sion waarin Jahweh de scepter van de macht aanreikt, het hemelse Jeruzalem zijn.

Dit wordt bevestigd door het Nieuwe Testament. In Galaten 4:26 spreekt de apostel Paulus zonder nadere introductie over het hemelse Jeruzalem. Dat was blijkbaar een bekend begrip. In Hebreeën 12:22-24 identificeert Paulus⁸ de berg Sion expliciet met hemelse Jeruzalem: "u bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en tot tienduizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, tot de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, tot God, de rechter van allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, tot de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en tot het gesprengde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel." Gezien de grote rol van Psalm 110 in de brief aan de Hebreeën ligt het voor de hand dat de apostel het Sion uit Psalm 110:2 met het hemelse Jeruzalem identificeert.

B Als de Messias regeert, wordt God wereldwijd vrijwillig gediend

'Uw volk: vrijwillige gaven op de dag van uw macht op heilige bergen.'

Tussen "Uw volk" en "vrijwillige gaven" ontbreekt een werkwoord. We kunnen het dus op twee manieren opvatten:

1. Uw volk brengt vrijwillige gaven
2. Uw volk is zelf de vrijwillige gaven

Het weglaten van het werkwoord suggereert dat beide is bedoeld. Het volk van de Messias geeft zichzelf dan vrijwillig in dienst aan God. Dit komt overeen met wat de apostel Paulus in Romeinen 12:1 schrijft: "Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u."

⁷ Ds. D. Grutter, *Psalmen in het licht van het Nieuwe Testament*, Barneveld: De Vuurbaak, 2011, pagina 111.

⁸ Zie Benno Zuiddam, [Volgens Origenes schreef Paulus de Hebreeënbriev](#).

In Psalm 2:6 zegt God over David⁹: “Ikzelf heb Mijn koning gezalfd op de Sion, Mijn heilige berg.” Sion wordt de heilige berg genoemd, omdat daar de verbondstent staat, waar God bij Zijn volk wil wonen. In Psalm 110:3a staat echter een meervoud: “heilige bergen”. Als de Messias regeert, is het heil niet meer beperkt tot het volk Israël en ook is het dan niet meer nodig om specifiek in Jeruzalem te aanbidden (Johannes 4:21-23). Zoals Melito van Sardes het in zijn preek over het Pascha formuleerde: “Want niet op één plaats, noch op 'n smal afgemeten deel is de heerlijkheid des Heren gevestigd, doch over al de einden van het wereldrond is Zijn genade uitgestort en daar heeft de almachtige God Zijn tent opgeslagen.”¹⁰

Er is een scherp contrast tussen Psalm 2:1-3 en Psalm 110:3a. David had volken onderworpen, maar die wilden zich weer van dat juk ontdoen. Als de Messias regeert, zullen mensen uit allerlei volken zichzelf vrijwillig geven in dienst aan God en Zijn Gezalfde.

C De Messias is al vóór de schepping tot koning aangesteld

‘Uit ontferming heb Ik u vóór de Morgenster verwekt.’

In psalm 2:7 zegt God over David: “U bent Mijn zoon; Ik heb u heden verwekt.” Dit heeft betrekking op de aanstelling van David als Gods gezalfde koning. In Psalm 110:3b zegt God, dat Hij de Messias al vóór de Morgenster verwekt heeft. Dat betekent dat God de Messias al vóór de schepping tot koning heeft aangesteld.

In het Nieuwe Testament komt de uitdrukking “vóór de Morgenster” niet voor, omdat Jezus in het Nieuwe Testament zelf de blinkende Morgenster wordt genoemd (Openbaring 22:16). In plaats daarvan wordt de uitdrukking “vóór de grondlegging van de wereld” gebruikt. Uit het Nieuwe Testament blijkt duidelijk dat met “de grondlegging van de wereld” de schepping is bedoeld:

Daarom heeft de wijsheid van God gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat vanaf de grondlegging van de wereld vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God (Lucas 11:49-51a).

Want wij gaan tot de rust in, wij, die tot geloof gekomen zijn, zoals Hij gesproken heeft: ‘gelijk Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan’, en toch waren zijn werken vanaf de grondlegging van de wereld gereed. Want Hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken: En God rustte op de zevende dag van al zijn werken (Hebreeën 4:3-4).

Uit ontferming over het in Psalm 110:3a genoemde volk heeft God Zijn geliefde Zoon al vóór de schepping tot koning aangesteld: “

Vader, wat U Mij gegeven hebt – Ik wil, dat, waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, om Mijn heerlijkheid te aanschouwen, die U Mij gegeven hebt, want U hebt Mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld (Johannes 17:24).

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Efeziërs 1:3-6).

⁹ Handelingen 4:25 vermeldt David als auteur van Psalm 2, wat ook heel goed past bij de inhoud van deze psalm.

¹⁰ C. van der Waal, *Het Pascha van onze verlossing*. De Schriftverklaring in de paaspreek van Melito van Sardes als weerspiegeling van de confrontatie tussen kerk en synagoge in de tweede eeuw, Johannesburg: De Jong, 1979.

Hij [Christus] was van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar is bij het einde van de tijden geopenbaard ter wille van u (1 Petrus 1:20).

In zijn tweede brief aan Timoteüs gebruikt de apostel Paulus in dit verband niet de tijdsbepaling “vóór de grondlegging van de wereld”, maar “vóór eeuwige tijden”. Dat komt op hetzelfde neer:

Schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Heer of voor mij, Zijn gevangene, maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden in de kracht van God, die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden (2 Timoteüs 1:8-9).

Naast de uitdrukking “vóór de grondlegging van de wereld” komt in Nieuwe Testament ook de uitdrukking “vanaf de grondlegging van de wereld” meerdere keren voor:

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld (Matteüs 25:34).

Alle bewoners van het land van wie de naam niet vanaf de grondlegging van de wereld geschreven staat in het levensboek van het Lam dat geslacht is, zullen hem [het beest] aanbidden (Openbaring 13:8).

De bewoners van het land van wie de naam niet vanaf de grondlegging van de wereld geschreven staat in het levensboek, zullen zich verwonderen bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, maar toch weer zal zijn (Openbaring 17:8b).

Uit ontferming heeft God al vóór de schepping het besluit genomen om in Christus een uitverkoren rest van de mensheid van de ondergang te redden en het eeuwige leven te geven. De namen van deze mensen van Gods welbehagen (Lucas 2:14) heeft Hij in het levensboek opgetekend. De voorwaarde voor deze onverdiende redding van Gods uitverkorenen heeft Christus door zijn verzoenend lijden en sterven vervuld. Door het levensboek te aanvaarden heeft Christus de verantwoordelijkheid voor de uitverkorenen op zich genomen: “Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan, niemand zal ze aan Mijn hand ontrukken” (Johannes 10:28).

B’ De gaven en de zegen van de Messias staan voor eeuwig vast

Jahweh heeft gezworen, en komt op Zijn eed niet terug: ‘U bent priester voor eeuwig, naar de orde van Melchisedek.’

Over Melchisedek lezen we in Genesis 14:18-20: “En Melchisedek, de koning van Salem, liet brood en wijn brengen. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en sprak een zegen over Abram uit: “Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, schepper van hemel en aarde. Gezegend zij God, de Allerhoogste: uw vijanden leverde Hij aan u uit.’ Abram gaf aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.”

Salem is een verkorte naam voor Jeruzalem. Dit blijkt uit Psalm 76:1-2: “Vermaard is God in Juda, groot is Zijn naam in Israël. In Salem richtte Hij Zijn tent op, in Sion Zijn woning.”

Melchisedek was koning en tegelijk priester. Hij zegende Abram, die hem de tienden gaf. Melchisedek was dus groter dan Abram en ook groter dan Aäron en David. Als de Messias priester naar de orde van Melchisedek is, dan volgt daaruit ook dat de Messias groter is dan David. De Messias is echter ook groter dan Melchisedek, want in tegenstelling tot Melchisedek blijft Hij voor eeuwig priester.¹¹

Als priester naar de orde van Melchisedek heft ook de Messias zijn handen zegenend op. Aan het einde van Lucas zien we Jezus zegenend naar de hemel gaan: “Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen

¹¹ Ik stel voor Hebrëen 7:3 enigszins vrij als volgt te vertalen: “Van hem [Melchisedek] wordt geen vader of moeder, geen stamboom, geen begin of einde vermeld. Hij lijkt daarmee op de Zoon van God, die voor altijd priester blijft.”

op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel” (Lucas 24:50-51). Daar in de hemel is Hij onze pleitbezorger: “Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige (1 Johannes 2:1).

De vraag is wel wat deze priester naar de orde van Melchisedek had om te offeren. Melchisedek bracht Abram brood en wijn. Dit was een eenmalig gebeuren. De parallel met Psalm 110:3a laat zien welk offer de Messias bracht. Hij bracht geen dierenoffers, maar gaf Zichzelf vrijwillig. Als een offer voor Zijn volk gaf Hij Zijn eigen lichaam en bloed, waarvan brood en wijn het teken zijn. Zo verzoende Hij voor eens en altijd de zonden van Zijn volk.

A' De Messias is onoverwinnelijk en rekent af met zijn vijanden

Mijn heer aan Uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd.

Dit lijkt in scherp contrast te staan met het voorgaande over de rol van de priester naar de orde van Melchisedek, maar in het Bijbelboek Openbaring¹² zien we ook iets dergelijks. Openbaring 5 toont ons de Messias als het geslachte Lam van God en vervolgens spreekt Openbaring 6 over de toorn van het Lam: “Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zetelt en voor de toorn van het Lam!” (Openbaring 6:16). Dit laatste doet sterk denken aan Psalm 110:5: “Mijn heer aan Uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn.”

Het Bijbelboek Openbaring bevat nog een gedeelte over de Messias dat sterk aan Psalm 110:5-7 doet denken:

Ik zag dat de hemel geopend was, en zie: een wit paard met een Ruiters die Betrouwbaar en Waarachtig wordt genoemd. Hij oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze.

Zijn ogen waren als een vlamvend vuur. Op zijn hoofd droeg Hij veel diademen met daarop een naam geschreven die niemand kent dan Hijzelf. Hij was gehuld in een met bloed doordrenkte mantel. Zijn naam luidde: het Woord van God.

De hemelse legermacht, gekleed in fijn linnen, wit en zuiver, volgde Hem op witte paarden. Uit zijn mond komt een scherp zwaard, waarmee Hij de volken zal slaan. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de uitbarsting van de toorn van God, de Almachtige.

Op zijn mantel, ter hoogte van zijn dij, is een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren.

Toen zag ik één engel op de zon staan. Met luide stem riep hij tegen alle vogels die hoog in de lucht vlogen: “Kom, verzamel u aan de grote maaltijd van God, om het vlees van koningen te eten en het vlees van legeraanvoerders, het vlees van helden, het vlees van paarden en hun berijders, het vlees van allen, vrij en slaaf, klein en groot.”

Ik zag dat het beest en de koningen van het land met hun troepen verzameld waren om oorlog te voeren tegen de Ruiters op het paard en tegen zijn legermacht.

Het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die voor zijn ogen de tekenen had verricht waardoor hij iedereen die het merkteken van het beest ontving en zijn beeld aanbad, had misleid. Levend werden deze twee in de vuurpoel met brandende zwavel geworpen.

De overigen werden gedood door het zwaard dat uit de mond van de Ruiters op het paard kwam.

En alle vogels aten zich vol aan hun vlees (Openbaring 19:11-21).

Simson raakte eens na hevige strijd met de Filistijnen door hevige dorst uitgeput (Rechters 15:14-19). Dat zal de Messias niet overkomen: “Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft hij zijn hoofd” (Psalm 110:7). De Messias is onoverwinnelijk. Dat moet ons bemoedigen en aan het werk zetten, zoals Jezus Zijn leerlingen aan het werk zette en bemoedigde:

¹² Zie [Het boek Openbaring en de verwoesting van Jeruzalem: een waarschuwing voor ons](#) voor uitgebreide uitleg van het Bijbelboek Openbaring.

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld (Matteüs 28:18)

Albert Welleweerd, 16 januari 2022