

Aten mensen en dieren vóór de zondvloed geen vlees?

Volgens Barry Setterfield aten mensen en dieren vóór de zondvloed geen vlees ([The Bible and Geology](#) vanaf 25 minuten). Hij verwijst hiervoor naar Genesis 1:29-30 en Genesis 9:2-3. In Genesis 1:29-30 lezen we: “Ook zei God: ‘Hierbij geef Ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie tot voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’” Hieruit volgt dat God aan mens en dier oorspronkelijk alleen plantaardig voedsel had toegewezen. Dit wordt bevestigd door Jesaja 11:6-9, waar we lezen: “Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich nederleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. *Men zal geen kwaad doen* noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken.” Hier wordt de situatie dat wolf en schaap niet bij elkaar kunnen verkeren als *kwaad* bestempeld. Vergelijk dit met Genesis 1, waar herhaaldelijk staat dat God zag dat het *goed* was, wat Hij geschapen had. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 8 dat de schepping zucht. Dat was oorspronkelijk niet zo. Toen Adam en Eva vielen, veel heel de schepping met hen mee. Alleen Christus kan deze kosmische val teniet doen. Vergelijk C. van der Waal, [De kosmische betekenis van Pasen](#).

In Genesis 9:3-4 lezen we daarentegen: “Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven. Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.”

Het is uit deze teksten duidelijk mensen en dieren in het paradijs geen vlees aten. Ook is het duidelijk dat de mensen na de zondvloed wel vlees mochten eten. Maar hoe was de situatie in de periode tussen zondeval en zondvloed? Door de zondeval had de mens afstand tussen zichzelf en God geschapen. Hij was zich zijn naaktheid bewust geworden en durfde nu God niet meer onder de ogen te komen. De vertrouwelijke omgang met God was hij kwijtgeraakt. Maar wat lezen we nu in Genesis 3:21? God maakte voor Adam en Eva kleren van dierenvelen. Een of meer dieren werden gedood om van de huid kleding voor de mens te maken. Dieren werden opgeofferd voor de mens. Ook de offers van Kaïn en Abel zijn in dit verband van betekenis: “We lezen in Gen. 4:4, dat Abel van de eerstelingen van zijn schapen en van hun vet een offer aan de HERE bracht. Wanneer we er nl. van uitgaan, dat in een offer de mens iets aan de HERE brengt, wat hij als waardevol heeft leren kennen, dan ligt de conclusie voor de hand, dat Abel zeker het eten van schapenvlees en het gebruik van vet kende. Kaïn offerde toch ook geen landbouwprodukten, die hij niet at? Het spreekwoord: wat de boer niet kent, dat eet hij niet, mogen wij ook zó veranderen: wat de boer niet eet, dat offert hij niet, dat biedt hij niet als aangename spijs aan Jahweh aan.” (C. van der Waal, *Wat staat er eigenlijk?*, pagina 10)



Wat de dieren betreft, kunnen we denken aan Genesis 6:12, waar we in de NBG51 vertaling lezen: “En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.” Dat heeft betrekking op mensen en dieren, want in vers 13 lezen we: “Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.”

Mensen en dieren maakten zich schuldig aan geweldenarij en gingen daarom onder in de zondvloed. Hieruit volgt dat dieren tussen zondeval en zondvloed andere dieren doodden en verslonden.