

In welk jaar werd Jezus gekruisigd?

“Pasen 2033, deze week dus over negen jaar, moet heel bijzonder worden. Tenminste, als het aan een heleboel vooral evangelische organisaties ligt. Want dan is het precies tweeduizend jaar geleden dat Jezus stierf, verrees en zijn Geest zond. Maar hoe zeker kunnen we van dat jaartal zijn?” (Dick Schinkelshoek, [Op welke datum werd Jezus precies gekruisigd? - en nog vijf vragen over het moment van zijn dood](#)). Is Jezus inderdaad in het jaar 33 gekruisigd? Er zijn goede redenen om dit jaartal ter discussie te stellen.

“Calvijn ... merkt op, dat de brief aan de Galaten vóór de vergadering, die in Hand. 15 beschreven wordt, ontstaan is. Anders had Paulus wel zijn tegenstanders de mond gestopt door naar het besluit van die vergadering, dat voormalige heidenen van de besnijdenis vrijstelde, te verwijzen! Dit argument is als juist te aanvaarden. De brief is dus geschreven na de ‘eerste’ zendingsreis en vlak vóór het zogenaamde ‘apostelconvent’, dat in den jare 48 gehouden werd en Paulus' beleid over de gehele linie rechtvaardigde.” (C. van der Waal, [Sola Scriptura deel 2: Het Nieuwe Testament](#), pagina 132).

De brief aan de Galaten is uiterlijk in het jaar 48 geschreven. In Galaten 1:13-2:10 legt Paulus uit dat hij eerst de kerk vervolgde en pas drie jaar na zijn bekering naar Jeruzalem ging. Daarna ging hij naar het kustgebied van Syrië en Cilicië. Na verloop van veertien jaar ging hij opnieuw naar Jeruzalem. Op basis hiervan kunnen we uitrekenen dat de bekering van Paulus in het jaar 30 of 31 heeft plaatsgevonden. Jezus kan dus niet in het jaar 33 gekruisigd zijn. Maar wanneer dan wel?

“De uitroep ‘Het is volbracht’ van Jezus aan het kruis markeert het moment waarop hét Offer is gebracht. Dit moment ging bepaald niet onopgemerkt voorbij. Een van de begeleidende gebeurtenissen is het scheuren van het voorhangsel van de tempel (Mattheüs 27:51). ... [In] de Babylonische en de Palestijnse Talmoed – twee uiterst gezaghebbende Joodse bronnen waarin veel van de Joodse mondelinge overlevering is vastgelegd – staat eveneens vermeld dat er in de eerste eeuw het nodige aan de hand was met het heiligdom. De gebeurtenissen die erin worden beschreven, passen qua ‘kleur’ opvallend goed bij het scheuren van het voorhangsel.

Een opsomming van de vier gebeurtenissen is terug te vinden in de Babylonische Talmoed: ‘De rabbijnen leerden: Tijdens de ambtstermijn van Shimon HaTzaddik was het lot voor de Heere altijd in de rechterhand van de hogepriester. Na zijn dood gebeurde het nog slechts af en toe. Gedurende de laatste veertig jaar voor de verwoesting van de tempel kwam het lot [voor de Heere] nooit in de juiste hand. Evenzo werd het scharlaken koord dat om de kop zat van de geit die naar Azazel werd gestuurd niet wit, brandde het meest westelijke licht van de kandelaar niet voortdurend en openden de deuren van het heiligdom zich vanzelf’ (Babylonische Talmoed, Yoma 39b). In de Jeruzalemse Talmoed staat een soortgelijke opsomming. ‘Veertig jaar voor de verwoesting van de tempel ging het westelijke licht uit, bleef het scharlaken koord scharlaken en kwam het lot van de Heere altijd in de linkerhand. Ze [de priesters] sloten zoals gebruikelijk ‘s nachts de poorten van de tempel, wanneer zij ‘s ochtends opstonden, vonden zij de poorten wagenwijd open’ (Jeruzalemse Talmoed, Yoma 33b).” (Albert Groothedde, [Bijzondere gebeurtenissen plaagden tempel in eerste eeuw](#)).

De tempel werd aan het begin van het jaar 70 verwoest. De bijzondere gebeurtenissen begonnen 40 jaar eerder, dus in het jaar 30. In 2030 is het dus 2000 jaar geleden dat Jezus stierf voor onze zonden, de dood overwon en opsteeg naar de hemel, waar Hij nu zetelt aan de rechterhand van God.