

# Het evangelie van de profeet Micha

---

Lezen: Micha 4 en 5.

Zingen: Psalm 15, Psalm 46, Gezang 48 (lofzang van Zacharias).

De profeet Micha was een tijdgenoot van de profeet Jesaja, die ook in Juda profeteerde. Net als in het Tienstammenrijk was er ook in Juda heel veel onrecht en afval van de HEER. Ook Juda kreeg daarom met Gods oordeel te maken. Maar er gloorde ook hoop. Jesaja en Micha beschrijven deze toekomst vol van hoop als volgt:

*Eens zal de dag komen  
dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan,  
verheven boven de heuvels,  
hoger dan alle bergen.  
Volken zullen daar samenstromen,  
machtige naties zullen zeggen:  
'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,  
naar de tempel van Jakobs God.  
Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,  
en wij zullen zijn paden bewandelen.'  
Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,  
vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.  
Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,  
over grote en verre naties een oordeel vellen.  
Dan zullen zijn hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers  
en hun speren tot snoeimessen.  
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk,  
geen mens zal meer weten wat oorlog is.  
(Micha 4:1-3; Jesaja 2:2-4)*

Zo'n machtige toekomst voor Sion vraagt om bekering (Psalm 15). Die bekering kwam er mede door de prediking van Jesaja en Micha. In Jeremia 26:18-19 lezen we: "Toen Hizkia koning van Juda was trad Micha uit Moreset op als profeet. Hij zei tegen het volk van Juda: 'Dit zegt de HEER van de machten: De Sion zal als een akker worden omgeploegd, Jeruzalem zal tot een puinhoop worden, de tempelberg tot een overwoekerde heuvel.' Maar hebben koning Hizkia en de bevolking van Juda Micha ter dood gebracht? Hizkia had ontzag voor de HEER en wist Hem gunstig te stemmen, zodat de HEER afzag van het onheil dat Hij hun had aangekondigd."

We zien hier hoe belangrijk de rol van Hizkia was. Zijn vader Achaz was een goddeloze koning, maar Hizkia trad op als reformator. Hij zond zelfs boden naar de achtergeblevenen van het Tienstammenrijk en riep hen op om in Jeruzalem het Pascha te vieren: "Israëlieten, keer terug naar de HEER, de God van Abraham, Isaak en Israël ... betuig de HEER uw trouw en kom naar zijn heiligdom, dat Hij voor eeuwig heeft geheiligd" (2 Kronieken 30:6-9).

Die belangrijke rol van Hizkia kwam niet uit de lucht vallen. Jesaja en Micha profeteerden in Achaz' tijd over een kind dat geboren zou worden. De Geest van God zou op hem rusten en hij zou het land rechtvaardig regeren (Jesaja 11:1-5). Als telg van Isai (Jesaja 11:10) is hij afkomstig uit Bethlehem (Micha 5:1). Er gloort pas hoop als hij geboren is: "Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaar, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten" (Micha 5:2). Over Juda hangt in die tijd de zware dreiging van Aram en Israël (Jesaja 7:1-9). Maar in de tijd dat het kind geboren wordt, ziet God om naar zijn volk. Zijn moeder noemt het kind daarom Immanuël, God-met-ons (Jesaja 7:14).

Wanneer het kind volwassen is, zal hij het volk "als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam" (Micha 5:3). We lezen dan ook nog: "hij zal heersen tot aan de einden der aarde". De vertaling "tot aan de einden van het land", d.w.z. tot aan de einden van het land Israël, is echter ook mogelijk en dat past beter in het verband, omdat Hizkia boden naar het gebied van het Tienstammenrijk stuurde.

Over hem wordt verder gezegd: "Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt" (Micha 5:5). Maar er staat ook: "Ik zal de steden in je land verwoesten en je vestingen neerhalen" (Micha 5:10). Dat laatste is ook gebeurd: "In het veertiende regeringsjaar van koning Hizkia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en nam ze in" (Jesaja 36:1). Nadat de Assyriërs Juda waren binnen gevallen, leek het voor Jeruzalem een hopeloze zaak te worden. Van het leger van Juda was zo goed als niets meer over, zoals Micha had voorgezegd: "Op die dag zal het gebeuren – spreekt de HEER – dat Ik je paarden zal afslachten en je strijdwagens vernietigen" (Micha 5:8). Maar Hizkia gaf het volk de raad om op God te vertrouwen: "De HEER zal ons vast en zeker redden en deze stad zal niet in handen vallen van de koning van Assyrië" (Jesaja 37:15). En hij bad: "Ik vraag u, HEER, onze God: red ons ... opdat alle koninkrijken van de aarde zullen beseffen dat u, HEER, de enige bent" (Jesaja 37:20). Hizkia's vertrouwen en gebed werden niet beschaamd. In de nacht richtte een engel een grote slachting in het Assyrische leger aan. "De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen" (Jesaja 37:36). Naar aanleiding hiervan zong Gods volk over Jeruzalem: "Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar te hulp" (Psalm 46:6).

En toen? Toen kwam de toekomst waarover we in Micha 4:1-3 hebben gelezen, en die ook door Jesaja was aangekondigd. In 2 Kronieken 32:22-23 lezen we namelijk: "De HEER redde Jechizkia en de inwoners van Jeruzalem dus uit de handen van Sanherib, de koning van Assyrië. Zo redde Hij hen uit de handen van al hun belagers en verschaftte Hij hun rust aan hun grenzen. Velen kwamen naar Jeruzalem om de HEER offergaven te brengen en om koning Jechizkia van Juda, die na deze gebeurtenissen bij de andere volken zeer in aanzien was gestegen, kostbare geschenken aan te bieden."

Aan het einde van zijn profetie wijst de profeet Micha dan ook op de genade van God, die zich over het overblijfsel van zijn volk ontfermt:

*Wie is een God als U,  
die schuld vergeeft  
en aan zonde voorbijgaat?  
U blijft niet woedend  
op wie er van uw volk nog over zijn;  
liever toont U hun trouw.*

*Opnieuw zult U zich over hen ontfermen  
en al onze zonden tenietdoen.  
Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.  
U bewijst Jakob uw trouw  
en Abraham uw goedheid,  
zoals U gezworen hebt aan onze voorouders,  
in de dagen van weleer.*

Na vijftien jaar was deze toekomst vol van hoop weer voorbij. Hizkia stierf en zijn zoon Manasse bleek een goddeloze koning te zijn. Daardoor ging uiteindelijk ook Juda in ballingschap, zoals Micha voorspeld had: "Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion, krimp ineen als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan, en daar zul je worden bevrijd, uit de handen van je vijanden worden vrijgekocht door de HEER" (Micha 4:10).

Is daarmee alles gezegd? Nee! Deze gebeurtenissen wijzen vooruit naar Jezus, die in Bethlehem geboren werd. Hij is uit het huis van David (Lucas 1:69), maar zijn oorsprong reikt verder terug dan Isai. Hij is van voor de grondlegging van de wereld. Ook Hij stierf, maar Hij stond weer op uit de dood en leeft tot in eeuwigheid. Hij is de Heer van ons leven. Hij bewerkte de vergeving waar Micha over profeteerde. Door deze vergeving van zonden is er redding (Lucas 1:77). Die redding is er niet alleen voor het volk Israël, maar voor alle volken (Lucas 2:30-31).

Albert Welleweerd, 23 september 2024

## **Chronologie**

741 v.Chr.	Immanuëlprofetie (Jesaja 7:14), vergelijk Micha 5:1-2
740 v.Chr.	Geboorte van Immanuël = Hizkia
728 v.Chr.	Hizkia wordt mederegent van Achaz
722 v.Chr.	Inname van Samaria door Salmanassar V
715 v.Chr.	Hizkia begint zelfstandig te regeren
701 v.Chr.	Ziekte en genezing van Hizkia
701 v.Chr.	Veldtocht van Sanherib en bevrijding van Jeruzalem door een engel
686 v.Chr.	Dood van Hizkia