

Meerderheidsrapport NGK in strijd met besluiten apostelconvent

In het rapport [Ruimte en richting](#) van het Studiedeputaatschap 'Homoseksualiteit in de kerk' voert de meerderheid van het deputaatschap een pleidooi om binnen de kerk ruimte te maken voor gelijkgeslachtelijke verbintenissen met een seksuele dimensie. Dit pleidooi is in strijd met de besluiten van het apostelconvent in Handelingen 15.

In Handelingen 15 beleggen de apostelen en de oudsten een vergadering om te bespreken of de heidenchristenen zich moeten laten besnijden (Hand. 15:6). Als laatste neemt Jakobus het woord. Hij wijst erop dat God altijd al van plan was Zich een volk uit de heidenen te kiezen (Hand. 15:13-18). "Daarom ben ik voor mij van oordeel, dat men hun die zich uit het heidendom tot God bekeren, geen onnodige lasten moet opleggen, maar hun wel voorschrijven zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is, van ontucht, van wat verstikt is en van bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen die hem op sabbat in de synagoge voorlezen en prediken." (Hand. 15:19-21).

De verwijzing naar Mozes duidt erop dat de door Jakobus genoemde bepalingen in de wet van Mozes te vinden zijn. Dat is inderdaad het geval. Jakobus verwijst naar de verboden in Lev. 17:1-9 (wat door de afgoden besmet is), Lev. 17:10-14 (bloed), Lev. 17:15-16 (wat verstikt is) en Lev. 18 (ontucht). Deze verboden gelden zowel voor de (besneden) Israëliet als voor de (onbesneden) vreemdeling (Lev. 17:8; 17:12-13, 17:15; 18:26). Omdat veel heidenchristenen vroeger *godvrezenden*¹ waren en via de synagoge met de wet van Mozes op de hoogte, waren dit voor hen geen nieuwe voorschriften.

Leviticus 18 bevat regels over verboden seks. Een van die regels is: "Een man mag niet naar bed gaan met een andere man zoals je naar bed gaat met een vrouw. Want dat is afschuwelijk." (Lev. 18:21 BGT). Aan het slot wordt nog eens uitdrukkelijk gezegd: "Jullie mogen die afschuwelijke dingen niet doen. Dat geldt voor jullie en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen." (Lev. 18:26 BGT). Het geldt ook voor ons. We kunnen de besluiten van het apostelconvent niet naast ons neerleggen. "Wij geloven ... één heilige, algemene en apostolische kerk" (geloofsbelijdenis van Nicea).

Albert Welleweerd, 22 april 2024

¹ Godvrezenden waren heidenen die belangstelling hadden voor het Jodendom en de synagoge bezochten, maar zich niet lieten besnijden.