

## **Spreuken schets 7: Omgang met mensen is besmettelijk**

Zingen: Psalm 1 (GK); Psalm 26:3, 6 (GK); Gezang 476:4 (LB)

Lezen: Spreuken 13

*Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs,  
wie met dwazen verkeert, wordt verkeerd.*

### **Het grote belang van deze spreuk van Salomo**

Het grote belang van deze spreuk van Salomo zien we in de eerste plaats in het leven van Salomo zelf. Zijn vele buitenlandse vrouwen brachten hem op het verkeerde pad. Het is kennelijk gemakkelijker om een wijze spreuk te formuleren, dan om die in je eigen leven in praktijk te brengen. Door Salomo's omgang met vreemde vrouwen werd het grootse rijk van Salomo in tweeën gescheurd. Na de ballingschap waarschuwde Nehemia met een verwijzing naar Salomo zijn volksgenoten tegen het huwen met buitenlandse vrouwen: "Waag het niet je dochters aan hun zonen te geven of een van hun dochters voor je zonen of voor jezelf te nemen! Zijn dit niet de vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij, hij was geliefd bij zijn God, en God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan, maar zelfs hij zondigde vanwege vrouwen van buitenlandse afkomst. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote fout maken, dat jullie onze God ontrouw zijn door met vreemde vrouwen te trouwen?" (Nehemia 13:25-27).

We zien het ook in het leven van de vrome koning Josafat. Hij was bevriend met de goddeloze koning Achab en liet zijn zoon Joram met Athalia, een dochter van Achab, trouwen. Het gevolg was dat Athalia bijna heel zijn nageslacht uitroeide.

We zien het ook in het leven van koning Joas. Nadat zijn wijze oom, de hogepriester Jojada, gestorven was, luisterde hij naar de leiders van Juda en verviel het koninkrijk Juda tot afgoderij. Koning Joas liet zelfs zijn neef, de zoon van de hogepriester Jojada, vermoorden. Dat liep dan ook verkeerd af. Joas werd met zijn leger verslagen door de Arameeërs, op zijn ziekbed vermoord, niet bijgezet in de Koninklijke grafkamers en zijn naam werd weggelaten uit het geslachtsregister van de Here Jezus in Matteüs 1.

### **Wijsheid en dwaasheid in de kerk**

De apostel Paulus schreef in 1 Korintiërs 1:24: "Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid". En 1 Korintiërs 1:30 schreef hij: "Door Hem (God) bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden." Wie met wijzen wil omgaan, moet zich in de eerste plaats door de Here Jezus laten leren. Maar nemen we Jezus' wijsheid nog wel serieus?

Er is de laatste tijd een trend zichtbaar om de historische betrouwbaarheid van het Oude Testament in twijfel te trekken. Nu plaatst de wetenschap ons ongetwijfeld wat het Oude Testament betreft voor lastige vragen. Bijvoorbeeld: Als het heelal nog geen 10.000 jaar bestaat, hoe kan het dan dat we sterren op miljoenen lichtjaren afstand zien? Hoe kan het dat volgens Egyptologen elk spoor van de uittocht van het volk Israël uit Egypte lijkt te ontbreken? Wie bij het beantwoorden van dergelijke vragen de resultaten van de moderne Bijbelkritiek wil overnemen<sup>1</sup>, doet er goed aan om eerst naar de Here Jezus te luisteren.

In de negentiende eeuw schreef dr. H.F. Kohlbrugge een studie over het Oude Testament. Hij vatte in deze studie de houding van de Here Jezus tegenover het Oude Testament als volgt samen:

---

<sup>1</sup> In 2003 schreef ik in een niet door het Nederlands Dagblad opgenomen ingezonden stuk: "In het ND van vrijdag 10 januari 2003 staat een verslag van een lezing van dr. A. Noordegraaf. Hij ligt er niet wakker van als de moderne bijbelkritiek de historiciteit van het spreken van de slang in Genesis 3 of van Jona in de vis in twijfel trekt. Ik ook niet, maar ik lig er wel wakker van als gereformeerden de resultaten van de moderne bijbelkritiek overnemen." (<https://welleweerd.net/ingezonden/Schriftkritiek.htm>)

1. Jezus Christus onze Heere heeft de boeken van Mozes en de Profeten gehouden voor boeken, die werkelijk door Mozes en de Profeten geschreven zijn.
2. De Schriften van Mozes en de Profeten, de huidige Bijbel van de Joden, het boek, dat wij het "Oude Testament" plegen te noemen, heeft Hij, zonder een uitzondering, zonder een of ander onderscheid te maken, zonder er iets aan toe of er vanaf te doen, dus ook zonder de huidige kritiek en monsterlijke geleerdheid, waarmee men deze geschriften ontleedt en in stukken snijdt, heel eenvoudig zoals iedere andere Jood, en meer dan iedere andere Jood, aanvaard. Hij heeft er dikwijls in gelezen, er geloof aan gehecht en Zich eraan toevertrouwd als op het betrouwbare, onbedrieglijke en eeuwig gezaghebbende Woord van God. Als zodanig heeft Hij het ook met Zijn daad en met goede gevolgen, met Zijn leer, en niet alleen met Zijn sterven, maar ook met Zijn opstanding gehanteerd en bevestigd als het enige geopenbaarde vaste punt van alle waarheid, alle troost en alle zaligheid.
3. De hele inhoud van al deze Schriften was ook bij Hem hierin samengevat, dat deze troost en deze zaligheid uit God in de Messias was, zodat Hij, staande op de bodem van deze Schriften, het aan de beslissing van allen die Hem hoorden overliet wat ze van Hem moesten vinden. Ook Hij laat zien, zoals niemand na Hem gedaan heeft, voor hoe geloofwaardig en hoe door God geïnspireerd Hij deze Schriften gehouden heeft, omdat Hij ten overstaan van alle mensen zo helemaal vervuld was van de uitspraken die erin gedaan worden én van hun inhoud als geheel, dat Hij alles deed om de waarheid van deze Schriften aan de dag te brengen.<sup>2</sup>

Jezus heeft dus het Oude Testament uiterst serieus genomen en is daarin niet beschaamd: nu zit Hij aan de rechterhand van God. Als het over de betrouwbaarheid van het Oude Testament gaat, moeten wij ons door Jezus' wijsheid laten leiden. Zijn wijsheid moet bij ons meer gewicht in de schaal leggen dan de mening van de grote meerderheid van de wetenschappers. Dan zal ook blijken dat op bovengenoemde moeilijke vragen wel een antwoord te vinden is.<sup>3</sup> Een antwoord dat misschien niet door de grote meerderheid van de wetenschappers wordt aanvaard. Maar waarbij wel recht wordt gedaan aan wat de Bijbel leert.

Mensenzoon tussen de kandelaren,  
Wortel Davids, Morgenster,  
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,  
roep haar van nabij en ver.  
Laat de luchters branden van uw klaarheid,  
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,  
schuilplaats in de wildernis,  
huis waarin uw vrede is.  
(Cornelis Rijnsdorp, Liedboek Gezang 476:4)

Albert Welleweerd, september 2016

---

<sup>2</sup> H.F. Kohlbrugge, [Waarom het Oude Testament?](#), pagina's 38-39.

<sup>3</sup> Zie meer hierover in A. Welleweerd, [Chronologie van Genesis en Exodus](#).